

Zondag 14 januari

9.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, bevestiging en afscheid ambtsdragers

18.30 uur: Kand. M.M.J. Verheugel, Schoonhoven

Zingen voor de dienst: Zondag 14 januari: Gezang 9:1

Kinderoppas: 14/1: Karin Klein, Mariëlle van Hensbergen en Anne-Fleur van Dorp. 21/1: Erna van Alphen, Hannah van Zanten en Corieke de Groot

Meeleven: We leven mee met de zieken onder ons. In het bijzonder denken we aan Ad van der Perk (Merenborch 64, 4132 HC, Vianen) die midden in behandelingen zit. Biddend mogen we om hem en Lenie heen staan. 'Hij troost de treurende, de zwakke beurt Hij op. Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid.' Daarnaast leven we mee met Tun en Elly Hol - van Eck (Graaf Huibertlaan 43, 4121 EN, Everdingen), nu de vader van Elly onverwacht is overleden. We wensen jullie kracht en troost van God toe in deze periode van verdriet. 'Moge uw liefde mij vertroosten' (Ps. 119:76).

Jarigen: Mevrouw S. Verrips - van Weverwijk (Fonteinstraat 1, 4101 HZ, Culemborg) hoopt 14 januari bij leven en welzijn haar 98^e verjaardag te vieren. Nadat u zo ziek geweest bent, nu toch weer jarig. Van harte gefeliciteerd. We wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar. 'Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u' (Ps 84:6).

Dienst bevestiging: Aanstaaende zondag hopen we broeder Johan van Eck te bevestigen als pastoraal ouderling in het midden van onze gemeente. Een vreugdevol moment. Het is immers de Heilige Geest die gaven wil uitdelen tot opbouw van de gemeente. Zondag mogen we daarvan iets ervaren in de praktijk van ons gemeentelven. We wensen je een goede dienst toe, waarin je bevestigd mag worden in de liefdedienst van Jezus. Tegelijk nemen we afscheid van een drietal ambtsdragers, Willem van Eck, Coen Ijmker en Geoffrey de With en kerkrentmeester Arie-Wouter de Groot. Dankbaar voor wat we in jullie van God ontvingen en voor jullie inzet door de jaren heen. We wensen jullie zegen toe, nu jullie het ambt neer mogen leggen, maar tegelijk het ambt van alle gelovigen blijven bekleden. Ten slotte, we mogen Raymond Klein welkom heten als kerkrentmeester. Zegen op je taak toegewenst.

Gebedskring: Op D.V. donderdag 18 januari 20:30 uur is er weer gebedskring bij Janneke den Hertog (Pr. Constantijnstraat 4). Dit keer zal, vanuit de kerkenraad, Peter Peek aanwezig zijn. Heeft u gebedspunten dan kunt u deze aan Janneke of Peter doorgeven. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om mee te bidden.

Agenda D.V.:

13/01; oudpapier ophalen

14/01; 20:00 u - jeugdvereniging

16/01; vanaf 18:30 u - (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden

17/01; 20:00 u - jeugdraad

18/01; 20:30 u - gebedskring

Ten slotte: De dagen dat we elkaar een goed nieuw jaar mogen toewensen liggen weer achter ons. De dagen dat we onze eerste voornemens zagen sneuvelen misschien ook wel. In de nieuwjaarspreek hebben we er een viertal besproken. (1) Voeg deugd bij je geloof: wees een man of vrouw uit één stuk, naar het beeld van Christus (2) Groei in kennis: gun jezelf meer en meer te weten te komen over je Liefste (3) Beheers je: laat niets je afhouden van God (4) Heb liefde voor elkaar, heb liefde voor God. Het deed ons goed, kaarten te ontvangen uit de gemeente, hartelijk dank daarvoor. We zien uit naar de dienst van zondagmorgen. Met Kerst zijn we begonnen te lezen in het Mattheüs evangelie. Het plan is hier verder mee te gaan tot en met Pasen. Zondagmorgen lezen we Mattheüs 4:12-25. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.