

Leerdienst 'In gesprek: ook Ik veroordeel u niet'

Hervormde Gemeente Everdingen, 2018-02-25

Vooraf

Het jaarthema is 'In gesprek...'. Vanavond lezen we een gesprek tussen Jezus en de Schriftgeleerden. In dat gesprek staat de zonde van een vrouw centraal staat. Dit verhaal roept verschillende vragen op. Hoe vaak gaat het in onze gesprekken over de fouten van anderen? Hoe vaak spreken wij met anderen over hun fouten? Zijn wij als gemeente een plek waar je met je fouten voor de dag durft te komen? Bij wie kun jij je hart luchten? Laten wij in ons doen en laten merken een ander niet te veroordelen?

En Jezus schreef in 't zand

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in 't zand, wij weten niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, verzonken in de woorden van Zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw, van hete hartstochten naar een andere man bezeten, de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. Ga heen en luister naar het lied.



En Hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heen ging, als een kind zo licht. Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

Gerrit Achterberg

Om over door te praten na de preek

Lees wat Maarten Luther schrijft over de biecht in zijn catechismus.

De biecht bestaat uit twee dingen: ten eerste dat men de zonden belijdt, ten tweede dat men de vergeving van hem, aan wie men de zonde belijdt, ontvangt als van God zelf, en er volstrekt niet aan twijfelt, maar vast gelooft dat de zonden daardoor bij God in de hemel vergeven zijn.

Welke zonden moet men belijden? Antwoord: Voor God moeten wij belijden dat wij schuldig zijn aan alle zonden, ook aan die, waarvan we ons niet bewust zijn, zoals wij in het Onze Vader doen; maar voor degene die onze biecht aanhoort, moeten wij alleen die zonden belijden die wij beseffen en die ons geweten kwellen.

Denk na over de volgende vragen:

- Heb je zelf iemand bij wie je zou kunnen biechten?
- Wat zou het voor jou betekenen om met iemand een afspraak te hebben dat je altijd bij diegene terecht kunt als je met iets loopt waar je je schuldig of ongemakkelijk over voelt of waarvan je weet dat je er fout mee zit?
- Waarom kan open spreken over je zonden en fouten met anderen bevrijdend zijn?

Tekstgedeelte: Johannes 8: 1-11

'Geen veroordeling'

- Een herkenbaar verhaal?
- Een wonderlijk verhaal
- Geen veroordeling
- Op weg
- Wij en onze zonde