

Leerdienst 'In gesprek: een zieke die zich laat raken?'

Hervormde Gemeente Everdingen, 2018-02-04

Tekstgedeelte: Johannes 5:1-18

Weetje:

Het badwater Bethesda (ook wel Bethzata genoemd) bestond uit een dubbelvijver met vier zuilengangen in de omtrek en één in het midden. Een kuuroord voor ernstig zieken. Men zegt dat er nog steeds sporen van deze vijvers te vinden zijn. De werking van het badwater van Bethesda wordt in sommige oude bronnen ook toegeschreven aan de Romeinse god Asclepius.



Vooraf

Lees de tekst van Johannes 5:1-18 rustig door. Let vooral op de woorden die Jezus zegt en de manier waarop de man reageert op Jezus en op de Joden.

- Wat valt je op aan de woorden van Jezus? Waarom zou Jezus zeggen dat de man niet meer moet zondigen?
- Hoe komt de man die genezen wordt op je over? Kun je iets zeggen over de manier waarop hij zijn ziekte en zijn genezing beleeft?
- Wat betekenen de woorden uit vers 14 'Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt' voor jou persoonlijk?

Lijn van de preek

De genezing

Ziekte en zonde

Werk van de Vader en de Zoon

Doordenker

Jonio Eareckson Tada is op jonge leeftijd ernstig verlamd geraakt. Genezing is uitgebleven. Recent werd bij haar ook borstkanker ontdekt. Door haar mondschilderingen en boeken is ze wereldberoemd geworden. Een van de boeken die ze geschreven heeft is: 'Bidden bij Bethesda, Omgaan met ziekte en pijn als genezing uitblijft'. Uit dit boek een citaat. Lees het rustig door, overdenk het en ga na wat je hiermee kunt als je in gesprek bent met een zieke.

'Een van mijn vrienden zei: "Joni, God weet dat Hij je kan belasten met dit lijden. Hij kan het je toevertrouwen. Hij kent je. Hij weet dat je een sterke persoonlijkheid bent en dat je kunt omgaan met moeilijkheden." Ik vind het vervelend als ik nu iemands zeepbel ga doorprikken, maar heus, die suggestie is echt een zeepbel. Sterker nog: het tegendeel is waar. Ik denk dat God me belast met moeilijkheden en beproevingen



omdat Hij heel goed weet dat ik niet te vertrouwen ben. Ik erken volmondig dat er weinig mensen zullen zijn die slechter kunnen omgaan met moeiten en aanvechtingen dan ik. Geloof me.... Daarom ren ik elke dag – elk uur – naar God om hulp. O, help me, Jezus. Ik kan dit niet, ik heb er de kracht niet voor... Als ik op die manier bij God kom, dan stort Hij genade op genade over mij uit. Waarom? Omdat ik mijn zwakheid erken en me uitstrek naar een dubbele dosis van zijn kracht.'

Doorpraten? Neem gerust contact op: gwolfswinkel@gmail.com