

## **Zondag 25 maart**

**9:30 uur:** Ds. G. van Wolfswinkel (Voorbereiding H.A.)

**18:30 uur:** Ds. A.B. van Campen, Poederoijen

## **Maandag 26 maart t/m. donderdag 29 maart**

**19:30 uur:** Stil moment

## **Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)**

**19:30 uur:** Ds. G. van Wolfswinkel (Bediening H.A.)

**Zingen voor de dienst:** Zondag 25/3: Ps. 33:7

**Kinderopas:** 25/03: Janneke den Hertog, Inge van Alphen en Corieke de Groot. 1/4: Marcelle Kool, Saskia Kool en Mirthe van Alphen.

**Meeleven:** Afgelopen weekend mocht Ad van der Perk (Merenborch 64, 4132 HC, Vianen) weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Hopelijk kom je weer wat op krachten. De weg die je de laatste weken bent gegaan was zwaar. Nu je weer thuis bent, is het fijn om thuis te zijn, maar de ziekte is kon je niet achterlaten in het ziekenhuis. Van harte toegewenst dat God je hierin moed en kracht schenkt. 'U komt mij lieve God, zo nederig nabij, in dagen van gemis en moeite vindt U mij. U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn, zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn, een man van smarten die ter aarde valt en schreit, een lotgenoot een vriend, - o Heer die bij mij zijt, ik bid U, laat het licht dat doorbrak in uw smart, de zon die Pasen heet, ook dagen in mijn hart.'

We leven ook mee met Jos en Goverdien van den Berg (Tienhovenseweg 17, 4121 KS) na het verlies van de moeder van Jos. De woorden van het gedicht hierboven zijn ook op jullie van toepassing. Van harte de troostende nabijheid van God toegewenst in jullie verdriet.

**Overlijden:** Dhr. Gerrit van Zanten (Kweldam 15a, 4121 EE) is jongstleden 18 maart vroeg in de avond van ons heengegaan op 79-jarige leeftijd. Vrijdagmiddag 23 maart om 13.00 uur is de afscheidsdienst en begrafenis. De laatste weken namen zijn krachten steeds verder af. In zijn heengaan mocht hij vertrouwen op Jezus en zich geborgen weten in Hem. Dat vertrouwen is een hele troost, waar we dankbaar voor zijn. Als man, vader en opa betekende Gerrit veel voor anderen. Hij laat een open ruimte achter, waarvan we enkel kunnen bidden of God daarin genadig nabij wil zijn. We wensen Wil, Carola en Herman, Hans en Elze, Gerard en Majorie samen met hun kinderen en overige familie Gods bewaring toe, zoals we daarover lezen in Psalm 121. 'Wie God bewaart, is wel bewaard'. Hij geeft kracht, moed, zekerheid en rust.

**Diaconie:** De diaconie- en avondmaalscollecte van Goede Vrijdag is bestemd voor Stichting Bartiméus. Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Bartiméus werkt vanuit een christelijke levenshouding. Dit blijkt uit hun betrokken manier van werken. Persoonlijk en respectvol voor ieder mens. Bartiméus staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging. Van harte aanbevolen!

**Ouderenmiddag:** Op dinsdag 27 maart is er een paasmiddag voor de ouderen van onze gemeente. Met elkaar willen we stil staan bij het thema: "Jezus bidt".

Na de pauze - enige jaren geleden hebben wij diverse acties gehouden om geld in te zamelen voor de stichting Orhei. Hoe gaat het daar nu en wat is er gerealiseerd? Dhr. André van Oort komt deze middag en zal ons daar iets meer over te vertellen. De commissie kijkt naar u uit en we hopen met elkaar op een fijne en gezellige middag.

**Stille Week:** Op maandag- tot en met donderdagavond (19.30-20.00 uur) komen we bij elkaar in de kerk en worden stil bij het lijden van Jezus. We luisteren naar woorden die Jezus uitsprak onderweg naar Zijn sterven. Deze woorden zijn gekozen uit het lijdensverhaal zoals we dat lezen in Mattheüs. In verband met deze bijeenkomsten is er geen catechisatie. Net als voor iedereen, geldt dan ook voor de catechisanten: jullie zijn welkom tijdens de stille momenten.

**Censura morum:** Op woensdag 28 maart is er Censura morum. Dit keer om 20:00 uur in de consistoriekamer, gelijk na het Stil Moment.

**Groothuisbezoek:** Zoals al gemeld, zijn er drie avonden groothuisbezoek gepland. Op deze avonden denken we na over het wel en wee in onze gemeente. Voor wijk 1 staat deze gepland op 11 april (Graaf Florisstraat, Prins Johan Frisostraat, Prins Constantijnstraat, Prins Bernardstraat, Oranjestraat, Jan van Arkelstraat, Kerkstraat). Het voordeel van drie avonden is, dat, mocht u onverhoopt niet kunnen, er nog twee andere avonden gepland staan, waarop u aan kunt sluiten. Dat geldt ook voor ouders die moeite hebben met het vinden van oppas.

**Sleutel HC:** Per direct kan men weer op het vertrouwde adres de sleutel komen lenen. Bij Marianne Ijmker, Jan van Arkelstraat 23. Graag van tevoren contact opnemen: 0347-795012.

**Open Jeugdwerk:** Voor iedereen van 12 t/m 15 jaar en de jongelui uit groep 8 wordt er een gezellige BBQ georganiseerd op **vrijdag 13 april**. Bij fam. van Duuren, Zijderveldselaan 40 te Zijderveld. Aanvang 19.00 uur t/m 21.30 uur. Kosten € 5,00. Opgeven t/m 10 april via mail [gertvanduuren@hotmail.com](mailto:gertvanduuren@hotmail.com) tel.nr. 0345-642078. Zorg dat je erbij bent. Groet de leiding Joost en Gert

**Verantwoording:** Via Johan van Eck is er €20,00 ontvangen, hartelijk dank voor deze gift. De opbrengst van de oliebolactie voor Harm & Marja Kool heeft € 376,50 opgebracht.

**Agenda D.V.:**

25/3: 20:00 u – JV

26/3 t/m. 29/3: 19:30 u Stil moment

27/3: 14:15 u – paasmiddag ouderen

28/3: 20:00 u – Censura morum

**Lijdenstijd:** We gaan de laatste week van de lijdenstijd alweer in. 'Wie Jezus is op Goede Vrijdag laat zien wie God is in Zijn liefde. De Schepper maakte de wereld uit haar overvloeiende, ruimhartige liefde. De overvloeiende, zelfopofferende liefde van de Zoon die naar het kruis ging is een teken van diezelfde liefde. De Geest die zonder woorden zucht voor ons (Romeinen 8:26) is dat even goed. Hij zucht en bidt voor ons in onze moeite en pijn.' (Naar Tom Wright.)

**Ten slotte:** Komende zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen Mattheüs 27:17-30. We vieren het Avondmaal in het midden van onze gemeente, eenvoudigweg omdat Jezus het ons vraagt te doen. In de voorbereiding hierop keren we in tot onszelf. De belangrijkste vraag daarbij is niet: ben ik goed genoeg voor God. Eerder stellen we onszelf de vraag: is God goed genoeg voor mij. Als we daar ja op zeggen, is er plaats voor ons aan Zijn tafel. Goede diensten toegewenst. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.