

Zondag 1 april 1^{ste} Paasdag

9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel

18:30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Hierden

Maandag 2 april 2^e Paasdag

9:30 uur: Paaszangdienst

Zingen voor de dienst: Zondag 1/4: diverse liederen.

Kinderoppas: 1/4: Marcelle Kool, Saskia Kool en Mirthe van Alphen. 2/4: Marie Raes en Mirjam van Dieren. 8/4: Marianne IJmker, Hannah van Zanten en Mariët van Eck.

Meeleven: Voor Ad en Lenie van der Perk (Merenborch 64, 4132 HC, Vianen) was er vorige week verdrietig nieuws. Zijn conditie is zover achteruit gegaan dat verder behandelen niet meer mogelijk is. Zes jaar geleden kwamen de artsen met het verdrietige nieuws van de ziekte. Jaren heb je gestreden om de voortgang van die ziekte tegen te gaan. Nu dan, zoals de artsen het noemen, de laatste fase. Van harte wensen we jullie Gods nabijheid toe voor de weg die voor jullie ligt. 'Alleen de Liefde kent de weg en kleurt de toekomst licht. Hij tekent jou ten voeten uit, in vrede jouw gezicht. Nu Hij jou roept, draagt Hij jou daarheen – Zijn armen veilig om jou heen – voorbij de horizon.'

Paaszangdienst: Op maandag 2 april is er de Paaszangdienst. Deze wordt verzorgd door diverse gemeenteleden en de liederen worden begeleid door jongeren uit onze gemeente. Het belooft een mooie samenkomst te worden, waarin we de opstanding van onze Heiland vieren. Deze dienst begint om 10:00 uur.

Koffieschenken: Betreft de Paaszangdienst zijn voor het koffiedrinken aan de beurt: Wemmy en Marije de Groot, Raymand & Karin Klein en Erna van Alphen.

Kerkenraad: Het leek ons handig als u op de hoogte bent van de wijze waarop we de taken van de jeugdouderling hebben verdeeld. De commissie jeugddienst wordt begeleid door de ouderling die ouderling van dienst is bij betreffende jeugddienst. De jeugdraad wordt bijgewoond door Teunis Kool en Harmen Raes. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met ds. Gerrit van Wolfswinkel. Verder is Geoffrey de With bereid gevonden voorlopig nog diaconale taken waar te nemen.

Bijbelklas: Zoals u misschien al gemerkt heeft komt Saskia Kool ons team versterken. We zijn erg blij dat het werk zo zijn doorgang kan vinden. Saskia, bedankt dat je dit op je wilt nemen. En we wensen je Gods zegen bij deze mooie taak. Met de komst van Saskia vervalt de dubbele taak voor Riëtte. Ze kan zich nu wat meer gaan richten op de kindercatechese.

Groothuisbezoek: Zoals al gemeld, zijn er drie avonden groothuisbezoek gepland. Op deze avonden denken we na over het wel en wee in onze gemeente. Voor wijk 2 staat deze gepland op 18 april (Culemborg (m.u.v. Goilberdingendijk), Buitengebied, Breedsteeg, Graaf Huibertlaan, Bingse Boogaard, Bolgarijsekade, Kerkweg). Het voordeel van drie avonden is, dat, mocht u onverhoopt niet kunnen, er nog twee andere avonden gepland staan, waarop u aan kunt sluiten. Dat geldt ook voor ouders die moeite hebben met het vinden van oppas.

Voor alle drie de avonden geldt: van harte welkom op de pastorie!

Oudpapier: D.V. zaterdag 14 april wordt het oudpapier weer bij u opgehaald. Henk Liefhebber, Geoffrey de With en Tim Burggraaf zijn dit keer aan de beurt om de kliko's bij u te legen.

Agenda D.V.:

3/4: vanaf 18:30 u – (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden

4/4: 20:00 u – startersbijbelkring

5/4: 18:15 u – kinderclub groep 5 & 6

19:30 u - vrouwenvereniging

Lijdenstijd: Komend weekend Goede Vrijdag en Pasen, twee momenten die niet van elkaar te scheiden zijn. De dood moest het afleggen tegen de Zoon van God, Jezus schenkt het eeuwige leven. 'Nu U voor mij aan 't kruishout bent gestorven, mag ik aanvaarden wat U hebt verworven. De dood heeft nu voor mij, in U herboren, zijn kracht verloren. Alleen aan U, o Lam behoort mijn

leven, het zij aan U ten eigendom gegeven. U hebt voor eeuwig mij aan U verbonden door uwe wonden.'

Ten slotte: Volgens de kalender is de lente weer begonnen. We hebben al kunnen genieten van lentedagen en zien om ons heen het leven weer uitlopen. Afgelopen week werd het land, waar ik op uitkijk vanachter mijn computer bemest met gier. De dagen erna kwamen er honderden vogels op af. Deze vogels laten ons zien dat ze het voedsel dat ze nodig hebben prima weten te vinden. Een mooi voorbeeld voor ons, als we toeleven naar Heilig Avondmaal en de diensten op Eerste en Tweede Paasdag. Op Goede Vrijdag mogen we ons voeden met het hemelse brood dat door Jezus ons in handen gelegd wordt. Met Pasen voeden we ons met het Evangelie van de opstanding van Jezus. Laten we als de vogels onze weg weten te vinden. De tekst voor de verkondiging op Goede Vrijdag is Mattheüs 27 : 46. Op Paasmorgen lezen we het Paasverhaal uit Mattheüs 28. Welkom in de diensten 's morgens en 's avonds als uw oud-predikant hoopt voor te gaan. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.