

## **Zondag 8 april**

**9:30 uur:** Ds. P.G.I. v/d. Berg, Asperen

**18:30 uur:** Ds. G. van Wolfswinkel

**Zingen voor de dienst:** Zondag 8/4: Ps. 146: 3

**Kinderoppas:** 8/4: Marianne Ijmker, Hannah van Zanten en Mariët van Eck. 15/4: Erna van Alphen, Mariëlle van Hensbergen en Charlotte van Dorp.

**Meeleven:** De dagen van Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons. Dagen waarop we vieren dat Jezus de grens tussen leven en eeuwigheid overschreed. In het licht van die overwinning leven we met elkaar mee in situaties van verdriet, zorg en ziekte. 'In uw hoede zijn wij wel geborgen; ok als straks het oog ons breekt, eenmaal zien wij toch de grote morgen na de aardse lijdensweek. Wat een dag van vrede zal dat wezen, als we onsterfelijk, uit de dood verrezen, mogen zien uw aangezicht, leven in uw eeuwig licht!'

**Jeugddienst:** a.s. zondag 8 april is het weer een jeugddienst en iedereen is van harte uitgenodigd. De dienst zal geleid worden door Ds. G. van Wolfswinkel. Het thema van de dienst is 'zinnol'. Waarbij we na mogen denken over hoe ons leven zinnol is vanuit God.

**Groothuisbezoek:** Zoals al gemeld, er zijn drie avonden groothuisbezoek gepland. Op deze avonden denken we na over het wel en wee in onze gemeente. Voor wijk 3 staat deze gepland op 25 april (Goilberdingendijk, Lekdijk, Tienhovenseweg, Korte Meent, Lange Meent, Kweldam, Lijne Pad). Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan is het mogelijk aan te sluiten op één van de twee andere avonden. Op alle avonden bent u van harte welkom op de pastorie, we beginnen om 20.00 uur.

**Gebedskring:** Op donderdag 12 april 20:30 uur is er weer gebedskring bij Janneke den Hertog (Pr. Constantijnstraat 4). Vanuit de kerkenraad zal Hans van Zanten aanwezig zijn. Heeft u gebedspunten dan kunt u deze aan Janneke of Hans doorgeven. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om mee te bidden.

**Verantwoording:** Via Meta van Eck (betreft Lichtspoor) € 5,00 ontvangen. Hartelijk dank.

### **Agenda D.V.:**

8/4: 20:00 u - jeugdvereniging

9/4: 19:30 u - collectemunten verkoop

10/4: vanaf 18:30 u - (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden

11/4: 20:00 u - groot huisbezoek wijk 1

12/4: 20:30 u - gebedskring

**Voor u gelezen:** In de Stille Week had ik een kort gesprek met iemand over het lijden van de schepping. In verband daarmee het volgende, naar aanleiding van het boek 'Maak je Bijbel groen' van het NBG. 'De Bijbel is geen handleiding voor het oplossen klimaatproblemen. Maar de Bijbel is wel een ongelooflijk groen boek. Maar liefst 1654 teksten zeggen ons iets over de manier waarop God met de schepping omgaat, of de mensheid opdraagt te zorgen voor de aarde.' Een leuk boek met praktische voorbeelden, zoals een gezin dat afval reduceert van 52 naar 13 vuilniszakken of een Zeeuw die Bijbels boert.

**Ten slotte:** We zien uit naar de jeugddienst onder het thema 'Wat heeft het voor zin?' We lezen uit Prediker 2. Wat dit Bijbelgedeelte betreft, de jeugddienstcommissie heeft een pittige tekst uitgekozen! Een tekst die vandaag nog zomaar op dezelfde manier geschreven zou kunnen worden. Van harte welkom in beide zondagse diensten. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.