

Zondag 22 april

9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel

18:30 uur: Prop. G.J. Glismeyer, Gouda

Zingen voor de dienst: Zondag 22/4: Gezang 12: 7

Kinderoppas: 22/4: Rianne van Dorp, Arie van Eck en Mikky Dijkstra. 29/4: Karin Klein, Wilke de Groot en Hannah van Wolfswinkel.

Meeleven: Vorig weekend ontvingen we bericht dat mw. Borgstijn – Meijers (Julianalaan15, 4101 JA, Culemborg) ernstig ziek was. Menselijkerwijs gesproken zag het er niet naar uit dat ze weer beter zou worden. Aan het begin van deze week is ze verrassend weer wat opgeknapt. Ze is thuis en wordt verzorgd door haar zoon Jan. We bidden haar de zegen van God toe voor haar deze dagen in het verlangen dat God over haar waakt in Zijn grenzeloze goedheid. We leven mee met Jan. 'Deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood. (Psalm 68)'

Overlijden: Op 15 april jongstleden is ons overleden broeder Ad van der Perk (Merenborch 64, 4132 HC, Vianen), de man van Lenie. Nadat bekend geworden was, dat hij kanker had, heeft hij nog verschillende jaren ontvangen van God. Jaren die hij samen met Lenie en de kinderen door mocht brengen. Ondanks de strijd tegen de ziekte, waren dat goede jaren. Ad betekende veel voor een grote kring mensen. Dat maakt het gemis groot. Tegelijk mogen we elkaar troosten met de wetenschap dat God Ad opzocht in zijn ziekte. Ad leerde God kennen als God voor zondaren. En nu heeft Ad zijn Heer ontmoet, hij is opgenomen in de hemelse kring rond de Opstandingsvorst. En ziet, Hij leeft! Maandag 23 april bij leven en welzijn om 11.00 uur is de dankdienst voor zijn leven in de Grote Kerk Vianen. Ongeveer om 12.30 uur zal de begrafenis zijn op de algemene begraafplaats Sparrendreef te Vianen. We bidden Lenie en de kinderen van harte Gods troost toe. 'De Heer is jullie Herder, Hij omringt jullie met Zijn liefde, Hij laat jullie rusten in Zijn nabijheid, Hij beschermt heel jullie leven door het zijne te geven' (naar Psalm 23). Ad van der Perk is jarenlang organist geweest in onze gemeente. Hij leverde een belangrijke en gewaardeerde bijdrage aan de zondagse erediensten. Ook daarin zullen we hem missen. Ad leefde, zeker de laatste tijd, in en uit de Psalmen. Wat hij mocht uitdragen op het orgel, gaf hem kracht in de weg die hij moest gaan. God zij daarvoor dank.

Diaconie: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor project Salard van Stichting GOUD: Onder het motto; Gaan - Ondernemen - Uitdragen - Delen, helpt familie Timmer mensen in nood in Salard (Roemenië) De met name arme zigeunerbevolking benadert hen met hun problemen en waar mogelijk wordt geholpen. Via huisbijbelkring in het zigeunerdorp en jeugd- en kinderclub in het clubhuis wordt het evangelie doorgegeven. Aan de armsten worden levensmiddelenpakketten en hout voor de kachel uitgedeeld. Daarnaast worden er overige activiteiten met de jeugd en kinderen van het zigeunerdorp ondernomen. Alle activiteiten zijn alleen mogelijk door giften. Van harte aanbevolen!

Verantwoording: Door de diaconie in de maand februari ontvangen: 11/02 Siriz €161,35; 25/02 Operatie Mobilisatie € 155,75; Overige collectes diaconie € 197,65. Voor al deze giften hartelijk dank!

Agenda D.V.:

25/4: 20:00 u – groot huisbezoek wijk 3

Theorie en praktijkexamen: Iedereen die ooit zijn rijbewijs heeft gehaald, weet dat je eerst je theorie moet halen, voordat je praktijkexamen aflegt. Theorie en praktijk zijn twee verschillende dingen, al hebben ze alles met elkaar te maken. Je oefent namelijk je theorie in de praktijk. Als je de theorie beheerst, leer je er geen nieuwe dingen meer bij. Wel leer je bekende theorie steeds beter uit te voeren. Het leven als christen lijkt daar een beetje op. Als christen hoeven we geen diploma te halen. Wel is het zo dat we vaak dezelfde dingen horen en dezelfde dingen oefenen. In de praktijk van het leven met God onderweg, komen we steeds in nieuwe situaties terecht. Omstandigheden waarin we de 'theorie' weer als nieuw leren. Zo leren discipelen oude en nieuwe dingen, met hoofd, hart en handen.

Ten slotte: Komende zondag maken we een begin met de behandeling van de Tien Geboden. We luisteren naar de Wet van God, vanuit het verlangen een discipel te zijn van Jezus. Het is waarschijnlijk niet te doen om in een preek steeds alles te behandelen wat met dat gebod te maken heeft. Als er vragen zijn die blijven liggen en waar je antwoord op wilt hebben, schiet me dan even aan. Dan kan ik er op een ander moment aandacht aan besteden. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.