

Zondag 20 mei

9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, belijdenisdienst

18:30 uur: Ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

Zingen voor de dienst: Zondag 20/5: diverse liederen

Kinderoppas: 20/5: Martine Kool, Inge van Alphen en Hannah van Zanten. Zondag 27 mei: Hetty van Dieren, Mirthe van Alphen en Corieke de Groot.

Meeleven: We leven met elkaar mee. Velen van ons hebben hun zorgen en/of verdriet, groter of kleiner. We praten er niet altijd evenveel over, wat niet wil zeggen dat het er niet is. Biddend mogen we om elkaar heen staan en elkaars zorgen op God werpen. 'Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor ons' (1 Petrus 5:7).

Jarig: D.V. 25 mei hoopt mevrouw Dicky Ariaans – den Besten (Bingse Boogaard 17a, 4121 EB) haar 81^e verjaardag te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Kracht en gezondheid toegewenst voor het nieuwe jaar dat voor u ligt. 'De Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen' (Jesaja 25:1).

Op 25 mei hoopt ook mevrouw Wil van Zanten – Hol (Kweldam 15a, 4121 EE) haar verjaardag te vieren en 80 te worden. Na het verlies van uw man zal dit uw eerste verjaardag zijn. Ondanks alles een goede dag toegewenst en zegen over het nieuwe levensjaar. 'De HEER zal mij altijd beschermen, HEER, Uw trouw duurt eeuwig en laat het werk van uw handen niet los' (Psalm 138:8).

Diaconie: Met Pinksteren is de diaconiecollecte bestemd voor de G.Z.B. in Mexico. Het land van de taco's en sombrero's. Naast deze leuke eigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is en richt zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans! Van harte aanbevolen!

Pinksterfeest: Maandag 2^e Pinksterdag. "Vrijheid.....blijheid?!". Nog een laatste herinnering voor komende maandagochtend. Vier het pinksterfeest mee in de buitenlucht op het dorpsplein (Graaf Florisstraat 4). Een ontmoeting met (samen)zang onder begeleiding van gospelkoor Free, meditatief moment, sketch en nog andere uitwerkingen van het thema. Inloop; 10.30 uur Aanvang; 10.45 uur Brunch: ongeveer 12.00 uur. Hartelijk welkom, beleef het mee en vraag iemand uit uw/jou omgeving eens mee om zo als dorp het pinksterfeest met elkaar te vieren. Vergeet niet om een stoel of kleedje mee te nemen.

Noteer vast in uw agenda: D.V. 9 juni hopen we gemeentedag te hebben! Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Verantwoording: Ds. van Wolfswinkel ontving 2x €20,00. Hartelijk dank hiervoor!

Ten slotte: Zondag vieren we Pinksterfeest. In de morgendienst is er 'dubbel feest' als Daan, Merel, Floran en Gerrita hun jawoord hopen te geven in een dienst van belijdenis en doop. We zien er biddend en in verwachting naar uit. Het is de Geest die is gaan waaien in jullie levens en waar we onze hoop zondag op mogen stellen. Ook voor ons als gemeente een bijzonder moment, we mogen vier nieuwe leden verwelkomen. Teken dat God door de Geest ook met ons nog steeds in de weer is. Mooi om daar getuige van te mogen zijn. Hartelijke welkom in beide diensten. Maandag de 21^e zetten we het Pinksterfeest nog even voort. We vieren 'vrijheid en blijheid' in Christus door de Heilige Geest. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.