

## Zondag 3 juni

**9:30 uur:** Ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee

**18:30 uur:** Ds. G. van Wolfswinkel

**Zingen voor de dienst:** Zondag 3/6: Psalm 80: 1

**Kinderoppas:** Zondag 3 juni: Riëtte de With, Mariët van Eck en Mirjam van Dieren. Zondag 10 juni: Saskia Kool, Femke Kooijman en Arie van Eck.

**Meeleven:** We leven mee met Joke Breunissen (Linnaeuslaan 73, 4102 LG, Culemborg) en haar man Jan. Joke heeft te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Zoals het er nu naar uit ziet, zal ze een traject in gaan dat gericht is op genezing. Op deze manier wordt er danig aan je levensboom geschud. We mogen bidden om zegen over de behandelingen. Meer nog dan dat bidden we dat God Zijn belofte houdt als Hij zegt: Ik ben je Schuilplaats (Psalm 71:3). We wensen jou en Jan Gods kracht en nabijheid toe.

We leven ook mee met Henk Middelkoop (Breedsteeg 3a, 4106 LD, Culemborg) en zijn vrouw Rie. Na de eerste behandeling blijken de vooruitzichten niet heel gunstig te zijn. Er zullen verdere onderzoeken volgen. Dan zal blijken of er een traject ingezet kan worden dat gericht is op beheersing van de ziekte. We wensen ook jullie de nabijheid van God toe. Hij wil voor jullie uittrekken, Hij wil jullie sterkte zijn (Psalm 31:24).

**Diaconie:** De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor Stichting De Hoop, een ggz-instelling voor christelijke hulpverlening in Dordrecht. Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen hier terecht. Zowel mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en te leren opvoeden. Ieder mens is waardevol in Gods ogen. De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. Zij kunnen uw financiële steun goed gebruiken, van harte aanbevolen!

**Gemeentedag:** Van Harte Welkom Allemaal!! op de gemeentedag op 9 juni. Het programma belooft iets goeds, zeker als jullie erbij zijn!

14:30 uur: Inloop Lekdijk 17 met koffie en iets lekkers

15:00 uur: Opening en start van de activiteiten.

Er zijn drie activiteiten: Vlotten bouwen en ermee varen in de sloot (neem droge kleren mee), boerengolf in het weiland en de minder actieve mensen blijven achter om te helpen met het eten en kunnen mee gaan kijken bij het vlotten bouwen.

17:00 uur: Terug aan de Lekdijk

17:30 uur: Gezamenlijke maaltijd met toetjesbuffet

18:15 uur: Zingen en afsluiting.

Voor de organisatie is het fijn als we weten hoeveel mensen er komen, dus graag opgeven bij Janneke den Hertog (0646096131 of [jdherzog@xs4all.nl](mailto:jdherzog@xs4all.nl)) U kunt dan ook aangeven wat u meebrengt voor de maaltijd, of dat u gewoon wat bijdraagt in de onkosten. ZEGT HET VOORT!!

**Oudpapier:** D.V. zaterdag 9 juni wordt het oudpapier weer bij u opgehaald. Henk Liefhebber, Raymond Klein en Goof Burggraaf zijn dit keer aan de beurt om de kliko's bij u te legen.

**Verantwoording:** De dames van de bezoeken dienst hebben in het afgelopen kwartaal nog € 20,- aan giften voor de kerk ontvangen. Voor al deze giften hartelijk dank!

**Diaconie:** Door de diaconie in de maand april ontvangen: 08/04 HGJB €166,16; 22/04 Stichting Goud Kockengen €144,85; Paasmiddag, stichting Orhei €156,45; Overige collectes diaconie € 330,85. De collecte van de paaszangdienst heeft €101,50 opgebracht. Ook heeft de diaconie nog €10,- ontvangen tijdens bezoekwerk. Voor al deze giften hartelijk dank!

In de brievenbus van de pastorie gevonden: € 25,- met daaromheen een briefje gewikkeld. Op dat briefje stond geschreven: oud ijzer. De gever hartelijk dank!

Verder ontvangen op bezoek door ds. van Wolfswinkel 1 x € 5,- en 1 x € 20,-. Hartelijk dank.

### Agenda D.V.:

4/6: 19:30 u – collectemunten verkoop

4/6 en 5/6: 19:00 u – Naar een betrokken relatie

**Ten slotte:** Afgelopen vrijdagavond hadden we de afsluitende avond met de catechisanten. Het was een gezellige avond met bbq. Menig predikant zou zich gelukkig prijzen met zulke catechisanten. Komende zondag in de avonddienst hoop ik een begin te maken met een nieuwe serie leerdiensten rond het thema Godsbeelden. Ik liep al langer met het idee om hier een aantal keer over te preken. Nu het tweede gebod behandeld is, hebben we gelijk een mooie start gemaakt met het thema. Een thema dat actueel is in onze tijd. Want hoe zit dat nu eigenlijk met de God van het Oude Testament? Het thema kan ook zomaar actueel zijn in ons eigen, persoonlijke leven. Klopt ons beeld van God wel met hoe Hij in ons leven aanwezig is? Komende zondag hopen we daar in een inleidende preek op in te gaan. In de preken die daarop volgen, komen dan meer concrete godsbeelden aan de orde. Neem de vrijheid om zelf ook vragen rond dit thema naar voren te brengen! Zondagavond hopen we te lezen uit Job 38. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.