

Leerdienst 'Godsbeelden: God en wij...'

Hervormde Gemeente Everdingen, 2018-06-03

Waarom een serie preken over godsbeelden?

Al langere tijd loop ik met de gedachte een prekenreeks over godsbeelden te houden. Die gedachte is gaan leven naar aanleiding van verschillende vragen die langskomen in de praktijk van het gemeentelieven.

Bijvoorbeeld in het pastoraat: waar is God?

Of, ook in het pastoraat: ben ik goed genoeg voor God?

Of, in het gesprek met zoekers: wat is dat voor God die alles zomaar toelaat?

Of, in het gesprek met gelovigen: de God van het Oude Testament, is dat wel dezelfde als de God van het Nieuwe Testament?

Zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken. Bij al die vragen is het steeds belangrijk om te luisteren naar de vraag en wat er precies achter schuilgaat. Soms is dat een wereld van verdriet en verlies. Al luisterend kan de vraag zich echter opdringen: gaat dit over God of over een beeld van god? En: wat zegt dit over onze relatie met God? In de komende tijd zullen we daarom in de avonddiensten dieper ingaan op diverse godsbeelden.

Voor je stille tijd

Ds. Arjan Markus (*Heel het leven, 10 regels voor discipelschap*) noemt een drietal beelden van God, waarvan hij denkt dat die tegenwoordig veel voorkomen.

God als boekhouder

Het is belangrijk dat je een saldo opbouwt, voordat je bij Hem terecht kunt. Je moet genoeg doen en weten. Stel dat je saldo negatief is, dan rekent God met je af. Echter, God is een hartstochtelijke God. Hij wil geen spaar- of betaalrekening, Hij wil liefde en toewijding.

Supporter

God staat aan de zijlijn van je leven, moedigt je aan en steunt je als het nodig is. Je bent druk met je spel, al zwaai je wel af en toe naar Hem. Echter, God is hartstochtelijker dan een supporter. Hij wil niet aan de zijlijn staan, Hij wil midden op jouw speelveld zijn, in het centrum van je leven.

Wegenwacht

God als de Grote Wegenwacht. Elke keer als je pech hebt, komt Hij je helpen. Misschien moet je even wachten, maar Hij is er binnen het uur, zichtbaar,ikbaar. Echter, God is er niet altijd op die manier dat wij denken dat hoort. Misschien is dat wel het moeilijkste wat er is: vertrouwen dat Hij bij je is op Zijn manier, ook als je niets merkt, voelt of begrijpt.

Zo zijn er nog wel meer godsbeelden te bedenken die misschien wel heel dichtbij komen:

- God als Filiaalhouder van de Jumbo (halen-halen-halen)
- God als 'Grote Goedzak' (Hij doet niet zo moeilijk...)

Stel jezelf de vraag hoe dat bij jou werkt. Wie is God voor jou? Brengt dat je dichter bij de God van de Bijbel? Of bevestigt het alleen maar je eigen godsbeeld?

Lijn van de preek

Godsbeelden

Waar hebben we het over?

Wat zegt het over ons verlangen?

Wat zegt het over ons doen en laten?

Mens en godsbeeld

We weten niets

We weten iets

We weten beetje bij beetje

God en godsbeeld

Bescheiden spreken

Met twee woorden spreken

Jezus



De kerktoeren wijst ons aan waar God nabij wil zijn. Tegelijk wijst de spits omhoog op een God die verheven is.