

Zondag 24 juni

9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, viering Heilig Avondmaal

18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst: Zondag 24/6: Psalm 84: 1

Kinderoppas: Zondag 24 juni: Marianne IJmker, Mariëlle van Hensbergen en Hannah van Wolfswinkel. Zondag 1 juli: Janneke den Hertog, Wilke de Groot en Anne-Fleur van Dorp.

Meeleven: Joke Breunissen (Linnaeuslaan 73, 4102 LG, Culemborg) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie. We zijn dankbaar dat dit goed gegaan is, tegelijk is er de spanning voor uitlagen. We mogen het in Gods handen leggen, beter gezegd, laten.

Bij verschijning van dit Kerkblad zal Riet de Leeuw (Graaf Huibertlaan 36, 4121 EP) naar verwachting opgenomen zijn in het UMC. Riet en Jan hebben het verdrietige nieuws ontvangen dat genezing niet meer mogelijk is. Als de operatie goed gaat, zal dat het ziekteproces wel vertragen. Met deze boodschap is er intens verdriet gekomen in jullie leven. Hoe dan te bidden, te hopen? Menselijkerwijs gesproken is dat niet te doen. En toch mogen we samen, ook in deze situatie God aanroepen. Een beroep doen op Zijn genade, Zijn goedheid. Hij is het die ons en ook jullie leert zeggen: 'Maar de Heer zal uitkomst geven' (Psalm 42). We bidden met jullie en de kinderen mee, voor de operatie en voor wat volgt.

Diaconie: De diaconie- en avondmaalscollecte van a.s. zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek, een initiatief van de IZB. Een ingrijpende situatie, zoals het verlies van een geliefde, werkloosheid of huwelijksproblemen, kan soms teveel worden. Dan is het goed om een plaats te hebben waar je op verhaal kan komen. Zo'n plaats wil De Herberg zijn. Hier kunnen twintig gasten verblijven. Door gesprekken, Bijbelbesprekingen, werkzaamheden in en rond het huis, creatieve bezigheden en cursussen leren de gasten weer in balans te komen, zodat zij het leven weer aankunnen. De gasten betalen zelf een bijdrage in de verblijfkosten. Dat is lang niet voldoende om de exploitatie van De Herberg te kunnen financieren. Ondersteun mensen in hun verdriet en zorgen. Geef aan de pastorale en diaconale opvang van De Herberg!

Examenkandidaten: De volgende jongeren zijn geslaagd voor hun examen:

Hannah van Zanten

Mariët van Eck

Marije de Groot

Martine Harteveld

Mikky Dijkstra

Van harte gefeliciteerd met jullie behaalde succes! Fijn om zo de vakantie in te kunnen gaan. Terug te kijken op een schoolperiode die nu achter jullie ligt. En vooruit te kijken naar een nieuwe periode met nieuwe uitdagingen. Van harte niet alleen succes, maar ook de zegen van God toegewenst.

Website kalender: Het is nog vroeg maar toch doen we alvast een oproep om de data planning van alle clubs, verenigingen, kringen enz. voor het nieuwe winterseizoen door te geven aan Saskia Kool (hendriksaskiaferris@gmail.com). Dan kan het op de kalender van de website verwerkt worden. Zo blijft alles up-to-date. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het begin van de zomervakantie (school) inleveren. Graag zo volledig mogelijk, denk aan tijden, locatie en dergelijke.

Snuffelkelder: Op zaterdag 30 juni is er bij de Snuffelkelder een zomeropruiming. Vanaf 9:00 uur tot 14:00 uur bent u welkom. Kom gezellig een kijkje nemen er is van alles te koop of snuffel eens tussen alle boeken om net dat ene boek te vinden voor de vakantie. Of kom genieten van een verse wafel!! Vanaf 10:00 uur worden deze gebakken en verkocht. Iedereen is van harte welkom.....we kijken naar u en jou uit!!

Verantwoording: De kerkrentmeesters ontvingen via: Collecte onderhoud (mei) € 488,45;

Rentmeesters collecte (mei) € 549,70; Open schaal collecte (mei) € 204,00. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Agenda:

25/6: 20:00 u - kerkenraadsvergadering

Ten slotte: Zondag hopen we in beide diensten stil te staan bij Galaten 2:20 'Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.' In de morgendienst wordt het Avondmaal bediend, in de avonddienst is er voortzetting. Ieder van ons ontving afgelopen zondagmorgen de uitnodiging 'Kom, want alle dingen zijn nu gereed'. Het is Jezus Zelf Die de tafel gereed gemaakt heeft en het is Jezus Zelf die ons allen welkom heet. We zien ernaar uit om samen aan Zijn tafel te mogen deelnemen. Weet u welkom in beide diensten. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.