

Zondag 1 juli

9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel

18:30 uur: Ds. L. van Wingerden, 's Hertogenbosch

Zingen voor de dienst: Zondag 1/7: Psalm 2:7

Kinderoppas: Zondag 1 juli: Janneke den Hertog, Wilke de Groot en Anne-Fleur van Dorp.

Zondag 8 juli: Erna van Alphen, Anneke Verveer en Annemieke van Dieren.

Meeleven: Zoals zondag al afgekondigd werd, is Aart Horden (Bolgerijsekade 6, 4121 ER) geopereerd aan zijn blaas. Woensdag kreeg hij bericht dat een operatie nodig was, vrijdag werd hij al geopereerd. De operatie is goed gegaan, nu is het wachten op de uitslag. Hoe het verder zal gaan, weet God. In die wetenschap mogen we jullie toevertrouwen aan Zijn goede zorgen. 'De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd' (Psalm 73:26)

Riet de Leeuw (Graaf Huibertlaan 36, 4121 EP) heeft haar operatie ondergaan en deze is goed verlopen. Ook voor jullie geldt: nu wachten op uitslagen. Mooi om te zien hoe jullie rust ervaren in deze situatie en steun hebben aan al het meeleven. We hopen en bidden met jullie mee. 'Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal het doen' (Psalm 37:4)

Joke Breunissen (Linnaeuslaan 73, 4102 LG, Culemborg) is op moment van schrijven in afwachting van gesprekken over de verdere behandeling. Ook jullie wensen we sterkte toe en moed voor de toekomst.

Jaarrekeningen: De jaarrekeningen van 2017 zijn gereed. De jaarrekening 2017 ligt ter inzage bij Arie den Hertog voor het college van kerkrentmeesters. De jaarrekening voor het college van de diaconie ligt ter inzage bij Marcel van Dorp.

Agenda D.V.:

2/7: 19:30 u: verkoop collectemunten

Weefsel: Afgelopen zondag mochten we aangaan aan de tafel van de Heere. Iemand appte na de morgendienst: wat een verschil in levensverhalen en dan allemaal samen aan tafel. Zo is het ook. Jongeren, ouderen, zo op het oog meer of minder kwetsbaar, voor het eerst of opnieuw, enz. Ik las een gedicht dat van toepassing is op ieder van ons in de gemeente.

Mijn leven is een weefsel

Tussen mijn God en mij.

Niet ik kies uit de kleuren

Heel doelbewust werkt Hij.

Soms weeft Hij er verdriet in

En ik door onverstand

Vergeet: Hij ziet de boven-

En ik de onderkant.

Als 't weefgetouw zal rusten

En de spoel schiet niet meer om,

Zal God het doek ontvouwen

En verklaart Hij het waarom

Hoe nodig donk're draden

Zijn in des Wevers hand

Naast goud- en zilverdraden

Zo komt Zijn plan tot stand.

Misschien denk je, nou, daar heb ik nog wel wat vragen bij te stellen. Dat mag. Maar, geeft het ook geen troost, te weten dat het God Zelf is, Die ons leven weeft?

Ten slotte: Zondag hopen we te horen wat God van ons vraagt in het vierde gebod: Gedenk de sabbat. De tekst voor de preek is Exodus 20:8-11. Ter voorbereiding kunt u lezen uit Numeri 15:32-36 en Deuteronomium 5:12-15. Ik weet niet zeker of ik beide teksten bij de preek betrek, maar ze kunnen helpen om alvast na te denken over het thema. Weet u welkom in de beide

diensten van zondag. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van
Wolfswinkel.