

Zondag 7 oktober

9:30 uur: Ds. E. Van Wijk, Sprang-Capelle

18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel

Zingen voor de dienst: Zondag 7 oktober: Psalm 119: 1 & 7

Kinderoppas: Zondag 7 oktober: Rianne van Dorp, Mariëlle van Hensbergen en Hannah van Zanten. Zondag 14 oktober: Petra den Hertog, Arie van Eck en Mikky Dijkstra.

Meeleven: We leven mee met de verschillende zieken in de gemeente. Door naar elkaar om te zien, door voor en met elkaar te bidden. Ter bemoediging de woorden van een lied:

'Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
Stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
Leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste roest, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.'

Diaconie: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor Stichting Christenen voor Israël. Zij maken christenen in o.a. Nederland bewust van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan. De Bijbelse boodschap naar ons als kerk is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog belangrijke beloften aan Israël zullen worden vervuld. Daarbij roepen zij ons op om Israël te steunen door gebed, giften en steunbetuigingen. Steun de financiële hulp aan bijvoorbeeld de gaarkeuken voor de allerarmsten in Jeruzalem. Van harte aanbevolen!

Bijbelkring: Vanaf woensdag 17 oktober willen we weer starten met de Bijbelkring. De avonden zijn om de 2 weken op de woensdag van 20.00-21.30 uur in de consistorie. We gaan verder met het boekje, Abraham, de vriend van God, van Ds. H. Poot hoofdstuk 6. Ook nieuwe gemeenteleden zijn natuurlijk van harte welkom. Contact persoon: Peter Peek telefoon: 06-23388261 emailadres: peterculemborg@gmail.com

Jeugddienst: D.V. zondag 14 oktober is iedereen van harte uitgenodigd voor de Jeugddienst. De dienst zal geleid worden door ds. G. van Wolfswinkel en gaat over het thema 'God als boei'. De redding die wij van God mogen verwachten staat daarin centraal. In het kader van dit thema zal de 2^e collecte van de dienst bestemd voor mensen die getroffen zijn door de tsunami op Sulawesi.

ZAJW: Zaterdagavond 13 oktober bij leven en welzijn hopen we met ZAJW te gaan bowlen! We verzamelen om 19:15 uur in Everdingen (Hervormd Centrum) en hopen dan om 20:00 uur in Asperen op de bowlingbaan te staan. Vergeet niet je op te geven! Kosten: € 6,00. Je kunt je opgeven via zajw@live.nl of bij Anneke Verveer annekeverveer@hotmail.com.

Verantwoording: Door de diaconie in de maand september ontvangen: 09/09 Dorcas hulp Nederland (HA) € 216,40; 23/09 Woord en Daad € 110,10; 30/09 Versterk de kerk in het Midden Oosten € 176,70; Overige collectes diaconie € 206,70. Voor al deze giften hartelijk dank!

Agenda D.V.:

9/10: vanaf 18:15 u - catechisatie op de bekende tijden

11/10: 14:30 uur - vrouwenvereniging

Ten slotte: Hoe gaan we met onze tijd om? Hebben we tijd genoeg? Stellen we de juiste prioriteit? Van wie is onze tijd eigenlijk? Hoe delen we onze tijd in? Hoe kun je de tijd koesteren? Komende zondagavond in de dienst hopen we bij het thema 'tijd' stil te staan. In een voorbereidend gesprek hierover met een tweetal gemeenteleden lazen we 1 Petrus 4:2,3. In die verzen wordt verschil gemaakt tussen de voorgaande tijd en de tijd die ons nog overblijft in het vlees. De voorgaande tijd is de tijd dat we 'de wil van de heidenen deden'. De tijd die ons overblijft in het vlees is de tijd waarin we geroepen zijn om naar de wil van God te leven. Om alvast eens over na te denken: is de tijd die we nog mogen invullen daarop gericht? Van harte

welkom in deze dienst, alsook in de morgendienst. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.