

# Drie geschenken



Kinderkerstfeest 2018  
Everdingen

### **De kinderen komen binnen en zingen:**

Kom, laat je lichtje helder branden,  
Laat het stralen om je heen.  
Laat het zien dat er nog hoop is,  
Hoop voor jou en iedereen!  
Wees een lichtje voor de mensen,  
Overal waar zorg is en pijn.  
Zing: er is hoop! Zing van Jezus,  
Laat zo je lichtje helder zijn.



### **Welkom**

Ezra

Kerstfeest is een feest van vrede,  
Vrede hier en overal.  
En die vrede voor de mensen  
is begonnen in een stal.

Joren

Kerstfeest is een feest van lichtjes.  
Lichtjes in de duisternis,  
in een wereld waar het leven  
lang niet altijd vrolijk is.

Nathaniël

Toch is Kerst een feest van blijdschap.  
een feest voor jou en een feest voor mij  
Kerstfeest maakt je warm van binnen,  
en die warmte maakt je blij.

Ferris

Kerstfeest is een feest van mensen  
Mensen groot en mensen klein  
En voor ieder op de wereld  
Wil de Heer de Vader zijn.

Floortje

Kerstfeest is een feest van liefde.  
Liefde die God heeft voor mij.  
Laat ons uit die liefde leven.  
Zet de ruzies maar opzij.

Jesse

Kerstfeest is een feest van Christus,  
Zoon van God, al lang verwacht  
Laten wij nu Hem aanbidden,  
die ons licht geeft in de nacht.

## **Opening en gebed**

### **Samenzang:**

Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

De hemelse eng'len  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

### **Verteller - Lize**

Wat zie je als je je ogen dicht doet? Alleen maar zwart, je ziet dan helemaal niets. Zo was het heel lang geleden op de aarde. Het was er donker en het was helemaal leeg. Maar Gods stem sprak: "Er moet licht komen." Het licht noemde God de dag, het donker noemde God de nacht. God schiep de hele aarde. Hij maakte het land, de lucht, de zeeën, de rivieren, de zon, de maan en de sterren. God schiep ook de dieren. God ziet dat alles wat Hij heeft gemaakt goed is. De aarde is klaar. Maar, op de 6e dag spreekt God: "Laten wij mensen maken!" God maakte Adam en zijn vrouw Eva. Op de zevende dag rustte God uit van al het goede dat Hij gemaakt had.

### **De kinderen zingen:**

In het begin schiep God de hemel en de aarde  
Hij maakte de zon, de sterren en de maan,  
De bomen, de planten, de dieren en de mens,  
Hij sprak en toen was het er: en zo is het gegaan.

## **Declamatie**

Seth

Alles was zo goed gemaakt,  
Mensen, dieren, gras en bomen.  
Maar door de zonde aangeraakt,  
Is toen de nacht opnieuw gekomen.

Roan

Zo had God het niet gedacht,  
De duisternis moest worden weggenomen,  
Een belofte werd gebracht.  
Eens zou het Licht der wereld komen.

Dianne

Hij komt; vertelden Adams kinderen,  
God heeft het zelf aan ons beloofd,  
Niemand kan Zijn komst verhinderen.  
Ook Noach had dat woord geloofd.

## **Verteller - Annewil**

Maar niet alles bleef zo goed als God het gemaakt had. De mensen vergaten God en maakten er een puin hoop van. God vergat de mensen niet, want God blijft goed.

Maar eerst brak er een donkere tijd aan. Hij stuurde Jesaja naar zijn volk en Jesaja gaf de woorden van God door: "Het zal met dit volk gaan als met een eik: als die wordt omgehakt, blijft er slechts een stronk over. Maar uit die stronk zal ik nieuw leven, een nieuwe boom laten groeien."

Eenmaal zal Hij met dit volk een nieuw begin maken, als de Messias komt dan komt er ook weer licht.

### **De kinderen zingen:**

Jesaja had een droom  
Hij zag een licht verschijnen  
Hij zag wat naar en donker was  
Op dat moment verdwijnen.

#### *Refrein:*

Jesaja, Jesaja,  
Je ziet veel meer dan wij,  
Want jij bent een profeet van God  
Jouw droom maakt ons weer blij.

Jesaja zag nog meer  
Hij zag de mensen stralen,  
Ze waren opgelucht en blij,  
Ze konden ademhalen.

#### *Refrein*

Jesaja zag een Kind,  
Dat Kind zal ons regeren,  
Het zal een goede Koning zijn,  
Hij zal ons vrede leren.

#### *Refrein*

### **Verteller - Lize**

Jozef en Maria wonen in een heel klein dorpje: Nazareth. Op een dag is Maria in huis aan het werk en dan verschijnt de engel Gabriël aan haar. Maria schrikt! Wat komt de engel doen?

Maar Gabriël zegt: "Wees maar niet bang Maria. God zal je helpen: je zult een Kindje krijgen. Je moet Hem Jezus noemen. Hij is de Zoon van God."

Maria schrikt! Maar de engel Gabriël belooft haar dat God er zelf voor zal zorgen dat ze een Kind krijgt.

## **Declamatie**

Dieke

Een engel zegt:

'Maria, jij krijgt een Kind van God'

En Jozef mag de vader zijn.'

Jonathan

Maar Jozef kan niet slapen,

Maria heeft verteld:

'Jozef, ik krijg een Kindje.'

En Jozef staat versteld.

Maarten

Wat moet hij doen?

Hij weet het niet.

Wat zegt de buurt ervan?

Ik ga er stilletjes vandoor.

Is dat het goede plan?

Evy

Wat moet hij doen?

Hij weet het niet.

Jozef wordt zo moe.

Hij valt in slaap en in een droom

Komt God naar Jozef toe.

Art-Jan

Dit moet je doen, ik help je wel  
Zorg heel goed voor je vrouw  
Maria heeft je nodig nu,  
het Kind is ook van jou.

Jeroen

Dit moet je doen, ik help je wel  
Het is een Koningskind  
Jij mag de trotse vader zijn,  
Sta op, de dag begint.

### **Verteller - Annewil**

Keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Daarom geeft hij een opdracht: iedereen moet naar de plaats gaan waar zijn familie vandaan komt. Jozef vertelt "Daar worden dan onze namen opgeschreven in een groot boek. We moeten helemaal naar Bethlehem, Maria!"

### **De kinderen zingen:**

Keizer Augustus geeft bevel  
Als ik mijn onderdanen tel  
Moet ieder ingeschreven staan,  
Dus naar de stad van zijn vader gaan.

Ook in het stadje Nazareth  
klinkt het bevel van A tot Z  
Jozef, Maria, ga je mee  
Naar Bethlehem moet je alletwee.



Meer dan Augustus weten kan  
Is God in deze tijd van plan  
Jozef, Maria wees maar blij  
Hij geeft Zijn zoon. Hij is heel dicht bij.

### **Verteller - Lize**

Het is een lange reis vanuit Nazareth. Als ze eindelijk in Bethlehem aankomen, is Maria heel moe. Daarom gaan ze op zoek naar een plaats om te slapen. Dat valt niet mee, het is heel druk! Er zijn heel veel mensen naar Bethlehem gekomen. Ze kloppen overal aan om te kijken of ze daar kunnen slapen. Maar overal krijgen ze hetzelfde antwoord: "Sorry, maar er is geen plaats meer, we zitten al vol."

### **Declamatie**

Maartje

Langs de donkere huizen rijen,  
Ach, wie lopen daar zo laat?  
Het is Jozef, die daar langzaam,  
Zoekend met Maria gaat.

Eva

Deur na deur gaat zachtjes open,  
Deur na deur gaat ook weer toe.  
Niemand laat hen binnen komen  
En ze zijn zo vreselijk moe.

## **De kinderen zingen:**

Eindelijk, eindelijk, de reis is nu voorbij.  
Wie heeft er in z'n herberg een plekje voor ons vrij?  
Het kindje moet gauw komen, misschien al deze nacht.  
Een herberg waar ik samen met Maria op Hem wacht.

Nee, ik heb geen plaats,  
de kamers zijn bezet!  
Loop eens naar hiernaast,  
misschien is daar een bed. (2x)

### *Refrein*

Nee, nee, we hebben geen plaats,  
je kunt er niet meer bij, dat zegt de baas.  
Nee, nee, we hebben geen plaats,  
helaas, helaas, helaas. (2x)

Eindelijk, eindelijk, het huis maar hier opzij.  
Misschien is bij de buurman een plekje voor ons vrij.  
Het kindje moet gauw komen, misschien al deze nacht.  
Een herberg waar ik samen met Maria op Hem wacht.

Nee, geen plekje vrij,  
je komt ook veel te laat.  
Vraag eens bij dat huis  
wat verder in de straat. (2x)

### *Refrein 2x*

Overal en alsmaar "nee" bij elke herbergier,  
Heer, help ons aan een onderdak met Jezus bij ons hier.

### *Refrein*

### **Verteller - Annewil**

Jozef en Maria kloppen aan bij de volgende herberg. "Is er nog plaats voor ons?" vraagt Jozef. "Nee helaas", zegt de herbergier. "Het is hier helemaal vol. Maar jullie mogen wel in de stal slapen."

Jozef en Maria gaan naar de stal en die nacht wordt Jezus geboren. Er is geen wieg. Maria wikkelt Jezus in doeken en ze legt Hem in een kribbe, een voerbak van de dieren.

### **Samenzang:**

In de stad van koning David,  
In de stilte van de nacht,  
Is een Kind, een Zoon geboren,  
De Messias lang verwacht.  
Zoon van God en Israëel,  
Zoon van God, Immanuël

In de stad van koning David,  
In de stal van Bethlehem,  
Ligt de Heiland in de kribbe,  
In het stro daar vind je Hem.  
Deze Koning zonder troon,  
Deze Koning is Gods zoon.

In de stad van koning David,  
Wordt het licht in deze nacht,  
want de Heiland is geboren,  
De Messias lang verwacht.  
Zoon van God Immanuël,  
Zoon van God , heer dank u wel.



## **Verteller - Lize**

De herders zitten in die nacht bij het vuur. Ze letten op de kudde schapen. En dan, ineens staat er een engel bij hen. "Wees maar niet bang! Ik breng jullie goed nieuws, dat iedereen mag horen. Vandaag is de Redder van de wereld geboren: Jezus de Heer!" De engel vertelt aan de herders het goede nieuws en ze gaan meteen op weg om het Kind te aanbidden. Ze vertellen het grote nieuws aan iedereen: Jezus is de Redder en Vredevorst voor alle mensen!

## **De kinderen zingen:**

Eeuwenlang geleden in een donker dal  
zochten herders naar een kindje in een arme stal  
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht  
en er zongen engelenkoren door de nacht  
Ze zongen:  
Gloria, gloria voor het Kindje klein en teer  
Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,  
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij,  
Want datzelfde kindje uit die arme stal,  
eren wij nu als de koning van 't heelal  
We zingen:

## **Samenzang**

Gloria, gloria voor het Kindje klein en teer  
Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer  
We zingen:  
Gloria, gloria voor het Kindje klein en teer  
Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer

## **Verteller - Annewil**

Dan staat er een stralende ster aan de lucht. Wijze mannen in het oosten zien de ster. Ze begrijpen dat deze ster een bijzondere boodschap vertelt en gaan op reis naar Bethlehem. Ze hebben geschenken bij zich en ze knielen voor Jezus neer. Maria en Jozef weten het nu zeker: dit is een bijzonder kind. Het is Gods Zoon Jezus. Immanuël: God is met ons.

## **Declamatie**

Gershon

De wijzen volgen langs berg en dal,  
de ster die hun het wonder wijzen zal.  
Op hoge kamelen trekken zij voort  
ze stonden stil voor Herodes' poort.

Herodes verbaasd vroeg hun meteen:  
"Waar trekken jullie wijzen toch heen?"  
"Wij volgen een ster, die wijst ons gewis,  
de plaats waar de Koning geboren is."

Matthias

Zij zijn van Herodes weer weg gegaan,  
en zien dan de ster boven Bethlehem staan.  
Daar vinden ze dan het doel van hun reis,  
Een kind in doeken, en niet in een paleis.

De wijzen brengen Hem gaven en knielen neer  
Dit is toch immers hun Koning en Heer.

### **De kinderen zingen:**

Wij zijn op weg naar Bethlehem  
wij volgen de ster die leidt ons naar Hem  
met mirre en wierook  
en geschenken van goud  
zijn onze zadeltassen  
tot de rand toe volgestouwd.

#### *Refrein*

een kind is geboren (Halleluja,Halleluja)  
in Bethlehem (Halleluja,Halleluja)  
Hij wordt de nieuwe Koning  
alle eer aan Hem!

Wij zijn op weg naar Bethlehem  
wij volgen de ster die leidt ons naar Hem  
waar moeten wij heengaan?  
linksaf of rechtsdoor  
kijk in het verre oosten  
gaat de ster ons voor.

#### *Refrein*

Waar moeten wij heengaan?  
linksaf of rechtsdoor  
kijk in het verre oosten  
gaat de ster ons voor.

#### *Refrein 2x*



## **Vrij verhaal: De vierde wijze uit het oosten**

### **Samenzang:**

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.  
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan.  
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders,  
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren.  
'k Was een vreemdeling, je liet Me binnengaan.  
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders,  
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

## **Gedicht - Thijmen**

*Geloven, vertrouwen, los laten en lief hebben*

Trots, twijfel en elke macht opzij zetten, als je God vertrouwt,  
naar iemand toe gaan en zeggen dat je van hem of haar houdt.

Leren accepteren en loslaten, dat het soms niet zo gaat als jezelf denkt,  
omdat God de vrijheid in onze keuzes en de beleving van ons geloof aan ons zelf schenkt.

Terug gaan waar het fout ging, uitpraten, vergeven, vergeten en leren,  
dat we elkaar op deze wereld zeker niet in het geloof moeten bezeren.

Zijn wil geschiedde, het gaat niet om onze wil,  
want Zijn macht is altijd groter, het maakt ons van binnen stil.

Leven in Zijn vrede, trouw en liefde, naar het woord van God,

begint in alle dingen, bij het eerste en grootste gebod:  
*Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.*

## **Collecte voor: weeskinderen in Oekraïne**

Door Jelle en Art-Jan

## **Muzikaal intermezzo**

## **Sluiting en dankgebed**



## **Samenzang (staande): Ere zij God**

Ere  
zij God,  
Ere zij God  
In de hoge, In  
de hoge, in de  
hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men-  
sen een welbehagen! Ere zij God in de hoge,  
ere zij God in de hoge. Vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde. In de mensen, in  
de mensen een welbehagen, in de men-  
sen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij  
God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op  
aarde, in de mensen  
een welbehagen.  
Amen, A-  
men

### **Begeleiding door:**

Piano: Mariët van Eck, Evy den Hertog en Thijmen Kool

Cajon: Arie van Eck en Art-Jan van Zanten

Dwarsfluit: Martine Harteveld en Dieke Kool

Gitaar: Eva van Zanten

Saxofoon: Gershon van Wolfswinkel

Bugel: Annewil van Zanten

Zang: Evy den Hertog en Maartje van Zanten

Op D.V. zondag 6 januari 2019 hopen wij weer te starten.  
Alle kinderen uit groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom  
bij de Bijbelklas tijdens de morgendienst en  
de kinderen uit groep 6 t/m 8 worden in het HC  
verwacht tijdens de avonddienst. Tot dan!

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen  
en een voorspoedig 2019!

Met vriendelijke groeten,

Karin, Mariët, Saskia, Hannah, Marieke, Anneke (Bijbelklas),  
Riëtte en Petra (kindercatechese On Track)