



Hervormde Gemeente Everdingen



Nieuwsbrief januari 2019

Deze nieuwsbrief ontvang je, omdat je lid bent van onze gemeente. Misschien bezoek je onze zondagse diensten, een van onze bijeenkomsten of steun je ons jaarlijks met een gift. Misschien ben je zelfs helemaal vergeten dat je lid bent van onze gemeente?

Door je onze nieuwsbrief aan te bieden, hopen wij je op de hoogte te brengen en te houden van het reilen en zeilen in onze gemeente.

Voor vragen:

www.hervormdeverdingen.nl

info@hervormdeverdingen.nl

Stenen...

Als we het over kerk en stenen hebben, denken we al snel aan de stenen waar het kerkgebouw mee opgebouwd is.

Oude, verweerde, karakteristieke stenen. Stenen die al jaren op hun plek zitten. Als stenen konden spreken...

Ze hebben al heel wat mensen voorbij zien komen. Lang, kort, rijk, arm, Everdings of afkomstig uit een andere plaats... Vrolijke mensen, verdrietige mensen, betrokken mensen, onverschillige mensen en zo verder.

Voor ieder mens bieden deze stenen een huis van welkom. Een huis waar je op adem kan komen. Een huis van rust. Zo is het huis van God bedoeld.

In de Bijbel lezen we dat mensen vergeleken worden met stenen. Mensen zijn levende stenen, die samen een geheel vormen, samen kerk zijn. Dat is wat we willen zijn, een groep mensen die er voor elkaar en ieder ander is. Een groep mensen die samen een plaats vormen, waar ruimte ontstaat om God en elkaar lief te hebben.

Levende stenen lijken soms net zwerfstenen. Je kunt ze zomaar tegenkomen op plekken waar je ze niet verwacht. Dat merk je doordat je verbondenheid ervaart, je staat voor hetzelfde. Dat zie je doordat mensen soms ongedacht een



steentje bijdragen, niet in de kerk, maar op heel andere plaatsen. Juist buiten de kerk.

De kerk als geheel van levende stenen is nog niet af. Het is een kerk in verbouwing. Soms komen er stenen bij, omdat er uitgebreid wordt. Soms wordt er gerenoveerd, omdat het plan van de Architect erom vraagt. Wat dat betreft, zijn en blijven we gemeente in aanbouw.

In de gemeente is er echter één steen die onveranderlijk groot van belang is en blijft. Zoals ieder gebouw een fundament heeft, zo ook de gemeente. In de Bijbel wordt dat ook wel de hoeksteen genoemd. Het is de steen die niet weggehaald kan worden, dan zou het hele gebouw instorten.

Deze hoeksteen is Jezus. Hij is de basis voor onze kerk. Zonder Hem geen kerk. Zonder Hem geen huis voor elkaar. Zonder Hem geen huis voor God. Zonder Hem geen fundament. Zonder Hem geen grond onder de voeten.

Ten slotte, de Bouwer van dit huis kiest niet de mooiste en de beste stenen. Als levende stenen voelen we ons soms onbruikbaar. Maar op de een of andere manier weet God ons altijd op de juiste plek te gebruiken. Met wat niet het gemakkelijkste materiaal is, toch mooie dingen doen. Durf je het aan?

Doorpraten over geloof of kerk? Neem gerust contact op!

Ds. Gerrit van Wolfswinkel

predikant@hervormdeverdingen.nl

Graaf Florisstraat 30 / 0347-351282



Geef
voor
je kerk

Kerkbalans

Op 19 januari gaat in heel Nederland de actie Kerkbalans weer van start. De Hervormde Gemeente van Everdingen doet hier ook aan mee.

Voor 2019 streven we naar een totale opbrengst van € 35.000. Daarvoor is de bijdrage van alle gemeente leden van groot belang.

Op de gemeenteavond van 4 maart a.s. zullen we de opbrengst die tot dan toe behaald is met u delen. Daarnaast zullen we u van een nadere toelichting omtrent de financiën van de gemeente voorzien.

Doet u ook mee?

Als u vragen hebt over deze actie neemt u dan gerust contact op met onze penningmeester Arie den Hertog op 06 82563525.

De kerk en ik...



Hallo, ik ben Arie, ik ben 16 jaar oud en kom uit Everdingen.

Ik ga naar de Hervormde kerk in Everdingen om andere jongeren op te zoeken en samen met anderen over het geloof te kunnen praten/discussiëren.

Elke dinsdagavond hebben wij 'catechisatie'. We praten daar over het geloof, kunnen er vooral ook over leren. Daarnaast ontmoeten we elkaar eens in de twee weken op zondagavond bij de jeugdvereniging. Deze avonden worden door ons zelf voorbereid en zijn erg leerzaam.

In de gemeente voel ik een sterke samenhang tussen de mensen. Iedereen heeft aandacht voor elkaar. Door de grootte van de gemeente kent iedereen elkaar redelijk goed.

De samenhang in de gemeente komt ook naar voren in de activiteiten van de gemeente. Zo hebben wij met de jeugdvereniging afgelopen zomer meegeholpen met de zomerschoonmaak en het onderhoud van een basisschool in Culemborg. Ook zijn we met de jeugdvereniging naar het huis van vrede geweest, een kerk voor vluchtelingen in Utrecht, waar wij vervolgens op de reguliere avonden met de jongeren over na konden praten.

Kortom, de kerk is voor mij een plek van ontmoeting, een plek om over het geloof te leren en een plek waar wij elkaar helpen.

Diaconie

Wie een boek over diaconie leest, komt er al snel achter dat een diaken zich met allerlei onderwerpen bezig kan houden. Financiën, eenzaamheid, jongeren, mantelzorg, armoede, schulden, vluchtelingen, relatieproblemen, mensen met een beperking, verslaafden, enz.

Kortom, de diaken is er om hulp te bieden waar nodig.

Als je iemand in je omgeving kent, waarvan je denkt dat die in aanmerking komt voor hulp, neem dan gerust contact op met een van de diakenen.

Marcel van Dorp (voorzitter)
Hendrik Kool (penningmeester)
Harmen Raes (secretaris)

Een van de activiteiten die onder de diaconie vallen is de bezoekdienst. Deze bezoekt regelmatig de ouderen, weduwen en weduwnaars. Dit dankbare werk wordt gedaan door Areke Liefhebber, Alida Verveer en Marian Verrips.

Als u tot de doelgroep behoort kunt u een bezoekje verwachten van deze dames. Om het bezoekwerk goed in te kunnen vullen zoeken we nog een extra persoon. Als u / jij hierover nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Marcel van Dorp 0347-342536.

Rond de kerstdagen heeft de Diaconie weer het dagboek Een handvol koren rondgebracht bij de ouderen in de gemeente. Als u zegt, ik heb hem gemist, dan kunt u nog contact opnemen met Marcel van Dorp 0347-342536. We hebben nog een paar boekjes beschikbaar.

Toelichting: uitbreiding begraafplaats

Rondom de Hervormde kerk ligt de algemene begraafplaats van Everdingen. Lang geleden heeft de kerkenraad het beheer van de begraafplaats overgedragen aan de plaatselijke burgerlijke gemeente.

Uit onderzoek van de gemeente Vianen is gebleken dat met een uitbreiding van ca. 25 nieuwe graven en het tijdig ruimen en hergebruiken van oude graven, deze begraafplaats voldoende capaciteit heeft voor de komende tientallen jaren.

Na goed overleg met burens, kerkrentmeesters en gemeente is het nu gerealiseerde uitbreidingsplan tot stand gekomen. Tegelijkertijd is ook de achterstand in het snoeien van bestaande heggen weggewerkt. Ook is alle bestrating vervangen door gele gebakken klinkers. Deze klinkers kwamen beschikbaar bij de aanpassing van de Voorstraat in Vianen.



De straatverlichting is opgeknapt en herplaatst. Er is een nieuw informatiebord waar de kerk ook gebruik van gaat maken en er komen nieuwe fietsenrekken en een zitbank. Het oude ijzeren hekwerk aan de Kerkstraat wordt nog opgeknapt en herplaatst.

Het is nog even wachten tot het zand goed tussen de klinkers is gezakt en dan lopen we weer schoon naar de kerk. En als de bloemen en struiken langs de paden straks geplant worden en in het voorjaar gaan bloeien wordt het aanzicht daarvoor ook mooier.

Al met al is er nu veel meer ruimte en overzicht gecreëerd. Met de kerstnachtdienst was het al goed zichtbaar dat dit nieuwe mogelijkheden geeft: ruimte voor een kraam om drinken uit te delen en ruimte om buiten na te praten. Dit project is gerealiseerd door hoveniersbedrijf Frank van Gameren uit Rumpt, geheel op kosten van de gemeente Vianen.

Als kerkrentmeesters zijn wij zeer tevreden met het bereikte resultaat!

Onderhoud goten en regenpijpen aan kerkgebouw



Op maandag 16 januari vanaf 7.30 uur starten de werkzaamheden om onderhoud uit te voeren aan de dak- en schampgoten van het kerkgebouw.

Onze monumentale gebouwen worden jaarlijks geïnspecteerd door de Monumentenwacht om tijdig onderhoud te signaleren. Op basis van de rapporten van de Monumentenwacht hebben de kerkrentmeesters in 2017 een meerjarenbegroting Onderhoud Monumenten opgesteld en ingediend voor Rijkssubsidie. Deze subsidie is vorig jaar toegekend en houdt in dat 50 % van de opgegeven onderhoudskosten worden vergoed.



Als eerste worden nu de goten grondig gerepareerd en de PVC-regenpijpen vervangen door zinken regenpijpen. Naar verwachting is dit werk binnen 2 weken afgerond. Na offerte-vergelijking hebben we gekozen voor Walter Verhoeven, loodgieters & leidekkersbedrijf uit Nieuwkuijk.

De kerk en ik...

Mijn naam is Anneke Verveer, ik ben 19 jaar oud en werk in de gehandicaptenzorg.

In de kerk geef ik Bijbelklas aan de jongste groep (groep 1 t/m 5), geef ik tienerclub. Ik geef de bijbelklas en tienerclub met plezier. Vaak komen er hele mooie woorden uit de kinderen die je helemaal niet zou verwachten. Ik geniet van die mooie momenten met de kinderen/tieners.

Ik zit ook in de jeugddienstcommissie Het is enorm leuk om een jeugddienst te organiseren. Vaak komen er tijdens de vergadering mooie gesprekken naar voren over de kerk of over het geloof. Deze gesprekken zijn heel waardevol, daar kan je weer kracht uit halen.

De kerk is waardevol voor mij, omdat ik er veel leer over God en over mijn geloof. Ik haal veel uit de preken die er worden gehouden en geniet van de “speciale diensten”. Doordat ik in de gehandicaptenzorg werk merk ik dat ik meer dankbaar ben voor de kleine dingen we krijgen. Elke dag is een nieuw geschenk en daar moeten we dankbaar voor zijn en daar moeten wij God voor danken.



Ik word blij ervan als ik merk dat anderen om mij heen in de kerk ook dankbaar zijn met de dingen die ze krijgen van God.

Kerstconferentie: ga eens mee!

Kerstconferentie is een conferentie voor jongeren tussen de 17 en 26 jaar die op zoek zijn naar verdieping in hun persoonlijke geloof en samen 1000 andere jongeren een geweldige tijd willen beleven! Elke dag is er een dienst, naast de diensten worden er workshops gegeven over het geloof. Ook komen er mensen praten over wat het geloof voor hun te betekenen heeft in de college tours die bij de kerstconferentie gegeven worden. Natuurlijk is er ook tijd voor plezier en zijn er ook pret activiteiten. Je kan zelf kiezen waar je heen wil. Ook is er elk jaar een thema waarbij de thema-avond hoort. Die avond is het gezellig met iedereen zingen en dansen. Zie voor verdere informatie op:

www.kerstconferentie.nl

www.hgjb.nl/kerstconferentie



Mijn ervaring bij de kerstconferentie is heel goed, je leert veel nieuwe mensen kennen, die samen net als jij ook in God geloven. Daar komen vaak hele mooie en goede gesprekken uit. Ik ben dit jaar voor de tweede keer geweest naar de kerstconferentie. Dit jaar was het thema Koning Jezus. Er werd in elke bijeenkomst een punt naar voren gehaald wat met dit thema te maken had. Tijdens de bijeenkomst kwamen de punten duidelijk over en heb ik geleerd dat je op elk moment van de dag kan zien dat Jezus er is voor jou en ervoor zorgt dat je bent zoals je nu bent. Elke dag is een nieuw geschenk van God en daar mogen we dankbaar voor zijn, ook al zit het niet altijd mee, God is daar en zelfs dan mag je bidden tot God en vragen of Hij jou wil helpen. God zorgt voor jou ook in de donkere dagen.

Anneke Verveer

Op bezoek bij Huis van Vrede

Op zondag 23 september zijn wij als jeugdvereniging, samen met een aantal andere gemeenteleden, naar Huis van Vrede geweest. Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap die samenkomt op Kanaleneiland, een wijk in Utrecht. Er komen vooral vluchtelingen, maar ook mensen uit de wijk.

We werden verwelkomd met een kopje koffie of thee. Daarna kregen we een rondleiding van de oprichter van Huis van Vrede. Hij leidde ons rond, en vertelde over de verschillende activiteiten die ook doordeweeks worden gehouden. Zo is er een naaiatelier waar les wordt gegeven, en mooie dingen worden gemaakt. Deze worden verkocht door de cursisten zelf.

Daarnaast wordt er bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding of Bijbelkring gegeven. Het is tegelijkertijd een buurtcentrum en inloophuis.

Om 11 uur begonnen we samen met een ontbijt waar we met de andere mensen in gesprek kwamen. Om 12 uur begon de dienst, waar uit de bijbel gelezen, gebeden en gezongen werd. Het stukje wat uit de bijbel wordt gelezen, wordt later verder uitgelegd. De dienst wordt vertaald door een tolk naar het Farsi. Tijdens de dienst was de inbreng van anderen ook erg belangrijk. Mensen mochten naar voren komen om te bidden en te danken. Zo



hebben we met elkaar gedankt voor een man die na een aantal jaren een verblijfsvergunning heeft gekregen. Na afloop hebben we met elkaar koffie/thee gedronken met taart, die meegebracht was door een jarige binnen de gemeenschap. We hebben nog even nagepraat en zijn daarna weer naar huis gegaan.

Het was een mooie ervaring om te kijken hoe een ochtend/middag eruit zit binnen Huis van Vrede. Een aantal mensen zijn ook naar onze jeugddienst gekomen en hebben meegedaan met onze preekbespreking.

Tip: Wanneer u meer wilt lezen over Huis van Vrede kunt u op de volgende website kijken:

www.huisvanvrede.org



