

Zondag 13 januari

9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, bevestiging ambtsdragers

18:30 uur: Ds. L. van Wingerden, 's Hertogenbosch

Zingen voor de dienst: Zondag 13 januari: Psalm 22: 1

Kinderoppas: Zondag 13 januari: Martine Kool, Mirthe van Alphen en Mirjam van Dieren.

Zondag 20 januari: Erna van Alphen, Mariët van Eck en Corieke de Groot.

Meeleven: In de laatste Zaaier van 2018 konden we berichten dat Fijs Mozes (Mophosostraat 40, 4105 GB, Culemborg) geboren was. We zijn inmiddels een week of drie verder. In deze weken heeft de operatie plaatsgevonden. Op moment van schrijven is sprake van stapjes vooruitgang. Delian en Marcelle, de weken die achter jullie liggen hebben jullie van dag tot dag geleefd. Steeds was niet goed te voorzien wat komen zou. Dankbaarheid is er vanwege de operatie, verwondering vanwege de medische kunde. Besef dat het zo heel anders had kunnen zijn. Ook dat hebben jullie van dichtbij gezien in het ziekenhuis. Wanneer zijn onze kinderen veilig? 'Bij de HEER is mijn leven veilig' (Psalm 27:1). Dat te weten maakt het mogelijk, ook in deze periode van 'kleine stapjes' moed te houden.

Mw. A.H. van Straten – Oosterom (Eiland 103, 4143 EV, Leerdam) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Van harte wensen we u sterkte toe, samen met uw man. Ook Cor Bonouvrie (Dorpsweg 14, 4122 GG, Zijderveld). Goeds gewenst, samen met Ria. We hopen dat het herstel nu doorzet en je weer in zoverre de oude wordt, dat je ook weer aan het werk kunt na een lange periode van thuiszitten. Voor u, maar ook voor hen onder ons die met ziekte te kampen hebben: 'De Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen'.

Jarigen: Bij leven en welzijn 12 januari hoopt Dhr. B. Verrips (Korte Meent 2, 4121 KL) zijn 80^e verjaardag te vieren. Dat is een hele mijlpaal. We wensen u, samen met uw vrouw en verdere familie van harte geluk voor het nieuwe jaar. Met de woorden van Psalm 23: 'Uw goedheid en liefde zijn uw leven lang bij u, u mag uw hele leven dicht bij Hem zijn'.

Diaconie: De diaconiecollecte van zondag 13 januari is bestemd voor de IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Wat wij van God ontvangen hebben, mogen we niet voor onszelf houden! De IZB ontwikkelt o.a. evangelisatiematerialen voor gemeenten en zet evangelisten in om het Evangelie in ons eigen land bekend te maken. Graag bevelen we dit zendingswerk aan in uw voorbede, maar ook in uw gaven!

Bevestiging ambtsdragers: Komende zondag bij leven en welzijn zullen Hendrik Kool (Heerkensdreef 2, 4176 LT, Tuil) en Floran Zijderveld (Eekhoornstraat 20, 4105 VE, Culemborg) worden bevestigd in het ambt van resp. diaken en ouderling-kerkrentmeester. We wensen jullie een goede dienst toe, vooral ook vreugde in het ambtswerk dat op jullie afkomt. Werk dat jullie wordt toevertrouwd en dat je doen mag in het vertrouwen dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Ook voor ons als gemeente een mooie dienst, de kerkenraad is hierna weer voltallig. Wilt u de kerkenraad, in het bijzonder de nieuwe broeders, dragen in gebed?!

Bidden in het gezin: vergeet niet de volgende avond vrij te houden: woensdag 31 januari. We denken samen na over het gebed in de gezinnen, het gebed met jeugd. Een thema voor iedereen!

Dankwoord: Inmiddels zijn wij verhuisd naar Heukelum. We kijken terug op een mooie, leerzame, gezellige en warme tijd in de gemeente van Everdingen. Daar zijn we God en iedereen persoonlijk dankbaar voor. We kunnen in detail treden, maar dan wordt De Zaaier te dik.

Wellicht kunnen we het er nog eens over hebben onder het genot van een Heukelumse krakeling. We wensen jullie allemaal veel zegen. Hartelijke groet van Dennis en Femke.

ZAJW 2019: Afgelopen maanden hebben we helaas nog niet kunnen schaatsen op de sloten en ondergelopen weilanden. Maar wij, als ZAJW, hebben daar een oplossing voor! 18 Januari willen we gezellig met elkaar gaan schaatsen op de Vechtse Banen in Utrecht. Ga jij gezellig mee? Geef je snel... Opgeven voor 16 januari bij Caroline Meerkerk 0613292465 of via zajw@live.nl Kosten voor deze avond zijn € 6,- pp. Je eigen schaatsen vergeten?..... je kunt ook schaatsen huren! We verzamelen om 19:30 uur in het Kerkelijk centrum in Schoonrewoerd.

Ringweekend: Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 22 t/m 25 februari 2019 vrij en geef je

op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is: Closer. Wij kijken ernaar uit om jou te zien. Tot dan! We houden je op de hoogte via (facebook.com/ringweekend) ([Instagram.com/ringweekend](https://instagram.com/ringweekend)).

Verantwoording: De kerkrentmeesters ontvingen via: collecte onderhoud (december) € 480,80; Rentmeesters collecte (december) € 609,45; open schaal collecte (december) € 230,20. Via Ds. G. van Wolfswinkel is € 20,00 en € 50,00 ontvangen. Hartelijk dank voor al uw gaven.

Agenda D.V.:

13/01: 20:00 u – jeugdvereniging

14/01: 20:00 u – kerkenraadsvergadering

15/01: vanaf 18:30 u – catechisaties op de bekende tijden

17/01: 14:30 u – vrouwenvereniging

18/01: 19:30 u – ZAJW schaatsen

Om over na te denken: Op 1 januari zijn we als gemeente het nieuwe jaar begonnen met woorden van God: wees moedig. We ontdekten dat ‘moed hebben’ alles te maken heeft met steeds en steeds weer het Woord van God overdenken. Met het oog daarop het volgende: ‘In onze hedendaagse samenleving legt de Tegenstander zich vooral op drie dingen toe: lawaai, jachtigheid en massaliteit. Hij is tevreden als wij door een veelheid van mensen en zaken in beslag genomen worden. Jung heeft ooit gezegd: ‘Haast komt niet van de duivel, het is de duivel.’ Als we boven de oppervlakkigheid van onze cultuur, inclusief onze religieuze cultuur willen uitstijgen, zullen we bereid moeten zijn om stil te worden en te mediteren over Gods Woord. (Naar Richard Foster, Feest van navolging.)

Ten slotte: In de afgelopen weken zijn de deuren van de kerk een heel aantal keren opengegaan. Oude vertrouwde woorden klonken, we hopen dat ze nieuw en fris ontvangen werden. In de dienst van zondagmorgen mogen we luisteren naar het Woord uit Exodus 3:1-17. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.