

## Leerdienst 'Godsbeelden 03: God kent mij'

Hervormde Gemeente Everdingen, 2019-02-09

### Inkomertje...

Heb je niet vaak het gevoel dat je een nummer bent? Dat jouw bestaan er niet toe doet te midden van de miljarden medemensen op deze aardbol in een schijnbaar oneindig heelal? Wat ben je meer dan een voetstap in het zand of een houtsplinter op de oceaan? Zeker, je bent gelukkig als je weet dat je voor mensen in je directe omgeving veel betekent. Anderen voelen zich diep eenzaam en vragen zich af wie er een traan om hen zou laten, wanneer ze er niet meer zijn. Mooi als dat bij jou anders is. Toch blijft geluk uiterst kwetsbaar.

Er is een God die er speciaal voor jou wil zijn. Hij heeft je niet nodig, maar Hij wil je nodig hebben. Hij reikt naar je uit en zoekt een relatie met jou. Hij ziet kennelijk wat, ja heel veel in je. Hij zet zich van eeuwigheid tot eeuwigheid in voor het heil van de mens, omdat Hij daarmee Zijn eer verbonden heeft. Deze God is onmetelijk ver boven je verheven en toch dichterbij dan je eigen levensadem. Hij houdt zich met je bezig, maar berooft je niet van je vrijheid. Hij is zo groot, dat Zijn aanwezigheid je niet verstikt. (Uit: *Tedere Majesteit*, dr. Jan Hoek)

*Denk voor jezelf na over de volgende vragen en praat er zo mogelijk over door:*

- *Herken je het gevoel van 'er niet toe doen', 'niet gezien worden'. Ken je mensen die daarmee worstelen?*
- *Wat betekent het voor jou, dat God jou kent?*

### Om te mijmeren:

'God is juist oneindig om ook waar Hij is gevonden zich eeuwig verder te laten zoeken'  
(Augustinus)

### Om alvast een beetje vertrouwd met de psalm te raken:

Lees psalm 139.

- Zet een streep onder de werkwoorden in de eerste 6 verzen.
- Bedenk waarom sommige mensen de verzen 7-12 vooral als benauwend ervaren.
- Wat spreekt je aan in de verzen 13-18?
- Hoe ervaar je vers 19-24 in het geheel van deze psalm?

Als je in de gelegenheid bent om youtube te gebruiken, beluister dan een opname van Psalmen voor nu of Psalm Project. Luister ook het lied 'Ken je mij' van Trijntje Oosterhuis.



God kent jou vanaf het begin.

### Tekst voor de preek: Psalm 139

#### Lijn van de preek

1. Vers 1-6: God kent mij
2. Vers 7-12: God is met mij
3. Vers 13-18: God scheidt mij
4. Vers 19-24: Verwensing

### Om over na te praten:

Augustinus: 'We moeten ónze vijanden liefhebben, niet Gods vijanden.'