

Vlammetje, Vlammetje

Vlammetje vlammetje
Schijn maar zacht
Breng het licht maar in de nacht
Vlammetje vlammetje
Schijn maar zacht
Breng het licht
Waar ik op wacht

Vlammetje vlammetje
Heel alleen
Breng het licht
Maar om je heen
Vlammetje vlammetje
Heel alleen
Breng het licht
Voor iedereen

Meisje uit Nazareth

Meisje uit Nazareth
Door God apart gezet
Hij zond een engel vanaf Zijn troon
Die haar de boodschap bracht
Ik heb aan jou gedacht
Jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon

Hij zei
Wees gegroet (ave Maria)
Wees niet bevreesd (ave Maria)
Wees vervuld van Mijn Geest

Toen zei Maria stil
Ik wil als God het wil
Dat het gebeuren zal naar Zijn woord
Ging toen uit Nazareth
Naar nicht Elisabeth
Die had van God al het nieuws gehoord

Ze zei
Wees gegroet
O wat een eer
Jij wordt de moeder van mijn Heer

Later in Bethlehem
Vonden de herders Hem
't Kind van Maria Gods eigen Zoon
Net als die herders toen
Willen wij 't zelfde doen
Buigen voor Jezus met eerbetoen
Zoon van God (Zoon van Maria)
Maak ons rein
Laat ons als Maria zijn

Kom en vier nu feest

Kom en vier nu feest,
en laat je stem maar horen,
want er is een kind
in Bethlehem geboren:

Het is de Zoon van God,
wij willen Hem verhogen.
Kom, zing met ons mee:
glorie in de hoge!

Refrein

*Glorie aan de grootste Koning,
loof de Heer van het heelal,
Hij is naar ons toegekomen,
werd geboren in een stal.
Die het licht is voor de mensen
en zijn vrede aan ons geeft.
Alle eer aan Koning Jezus,
onze God die eeuwig leeft.*

Hij geeft nieuwe hoop,
en reden om te zingen,
zal ons elke dag
en overal omringen.

Hij is de Zoon van God,
wij willen Hem verhogen.
Kom, zing met ons mee:
glorie in de hoge!

Refrein

Kom laten wij aanbidden, kom laten wij
aanbidden, kom laten wij aanbidden, die
Koning.

Laat iedereen het horen

Refrein

*Laat iedereen het horen.
Zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren,
in een stal in Bethlehem*

De engel brengt de boodschap:
Jouw droom wordt eind'lijk waar
Er wordt een kind geboren
Gods kind, geloof het maar!

Refrein

Bij God is alles anders
Wie machtig is wordt klein
De kleinsten zullen bij Hem
de allergrootsten zijn!

Refrein

Wat God belooft wordt waarheid
Zijn liefde eindeloos
Hij doet de dorre vlakten
weer bloeien als een roos!

Refrein

De engelen en de herders
vertellen op blijde toon
Het kindje in de kribbe
dat is Gods eigen zoon.

Kinderen van On track zingen:

Vandaag bij ons

Als U vandaag bij ons zou komen,
waar zouden wij U vinden, waar zouden wij U
vinden?

Zou het journaal dan met U openen
of komt U stilletjes in ons midden, stilletjes in
ons midden?

Zou Uw moeder dan een vrouw zijn
uit een middenstandsgesin,
een tiener uit Amerika
of een bootvluchteling?

Vandaag bij ons.

Hoe zou U komen?

Vandaag bij ons.

Waar zou U wonen?

U bent bij ons,

ons allemaal.

Niemand uitgezonderd.

Wat een kerstverhaal!

Als U vandaag bij ons zou komen,
zouden we engelen horen zingen, engelen
horen zingen?

Of zouden wij ze niet meer horen
door onze alledaagse dingen, alledaagse
dingen?

Zouden media U vinden
voor de herders zijn geweest?
Wordt U afgedaan als nepnieuws
of geloven wij nog steeds?

Vandaag bij ons.

Hoe zou U komen?

Vandaag bij ons.

Waar zou U wonen?

U bent bij ons,

ons allemaal.

Niemand uitgezonderd.

Wat een kerstverhaal!

U bent bij ons.

U laat U vinden.

Wij zullen met
de engelen zingen.

Nu is er hoop
voor elke tijd.

Vrede voor de mensen.

God zal bij ons zijn!