

Everdingen, 17 maart 2020



Geliefde broeders en zusters,

We leven in een tijd van crisis vanwege het coronavirus. Een tijd waarin ieder van ons op een of andere wijze geraakt wordt. Onze gedachten en gebeden gaat naar elkaar uit. In het bijzonder naar de ouderen, de kwetsbare groepen onder ons, verpleegkundig en onderwijskundig personeel, jongeren, examenkandidaten en anderen die op een bijzondere manier hierdoor geraakt worden.

Afgelopen zondag was een vreemde dag. Sommigen waren in de kerk, anderen leefden thuis mee met de dienst of schakelden bijvoorbeeld in bij een BEAM-jongerendienst. Door velen werd ervaren hoe groot de plek is die de zondagse kerkgang inneemt in ons leven. Het was goed dat de verbondenheid rond het Woord van God, de lofzang en de voorbede voortgang had.

Nu ook de overige activiteiten in de gemeente stilgelegd zijn en het winterwerk daarmee ten einde is gekomen, doet de vraag zich voor hoe we gemeente moeten zijn in deze tijden. Het eerste wat we daarover zeggen is: *'Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft'* (Psalm 124:8). Verder geven de volgende drie steekwoorden voor ons aan wat belangrijk is in deze tijd.

Vertrouwen:

Het zijn misschien wel met name de pelgrimspsalmen die ons woorden van vertrouwen op de lippen leggen. Zoals Psalm 121: *'de HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.'* Dit vertrouwen maakt dat wij het zoeken bij God, in de lofzang, in de gebeden en in Zijn Woord.

Verantwoordelijkheid:

Wekelijks bidden we voor de overheid en danken voor de rust en orde waar ze aan bijdragen. Het is dan ook passend de maatregelen van de overheid te volgen (vgl. Rom 13:1,2). Deze maatregelen zijn momenteel gericht op een scenario, waarin groepsimmunititeit een belangrijke rol speelt. We merken dat de maatregelen elkaar soms snel opvolgen, het beleid van de kerkenraad zal daarin meebewegen.

Verbondenheid:

Als gemeente van Christus zijn we via Hem aan elkaar verbonden. Daar geven we vorm aan door naar elkaar om te zien. Daarnaast zijn we ook namens Christus gemeente in de wereld. Dat vraagt erom dat we omzien naar ieder om ons heen (vgl. Handelingen 2:41-47). Deze tijd is een kans om uit te reiken naar anderen buiten ons eigen vertrouwde kringetje en om het belang van anderen centraal te stellen.

Concreet zullen we hier op de volgende wijze vorm aan geven:

Eredienst: De erediensten zullen doorgang blijven vinden. Het kerkgebouw is echter niet toegankelijk. Alleen degenen die een bijdrage leveren aan de dienst zijn aanwezig. Dat zijn de koster, ouderling van dienst, predikant, een diaken en degenen die de muziek verzorgen.

Met het oog op het kunnen volgen van de dienst is op onze website een aparte pagina aangemaakt: *'Live Kerkdienst Volgen'*. Hier vind je informatie over de liturgie, de collecte en dergelijke. Zo nodig zal de liturgie van de dienst aangepast worden met het oog op het mee kunnen beleven met de dienst. Ouderen die geen mogelijkheid hebben om de dienst thuis mee te luisteren, worden benaderd om bij anderen uit de gemeente aan te sluiten.

Bij bijzondere diensten (denk bijv. aan opening winterwerk) zullen we zoveel als mogelijk proberen aan het bijzondere karakter daarvan recht te doen. Vooralsnog is de jeugddienst verplaatst naar D.V. 10 mei. De meest actuele informatie met betrekking tot de erediensten vind je steeds op de website. Heb je vragen over de eredienst, neem dan contact op met Hendrik Kool of met ds. Gerrit van Wolfswinkel.

- Pastoraat:* Met betrekking tot het pastoraat volgen we steeds de meest actuele richtlijnen die onze Protestantse Kerk in Nederland aanreikt. Dat betekent dat pastoraal bezoek mogelijk is, mits wij ons houden aan de voorschriften van het RIVM. Vooralsnog kiezen we ervoor om het bezoek tot het hoognodige te beperken. Predikant, ouderlingen, diakenen en bezoekbroeders- zuster zullen wekelijks volgens rooster contact opnemen met de ouderen onder ons of andere personen die kwetsbaar zijn. We stellen onderlinge betrokkenheid erg op prijs. Daar kun je zelf aan bijdragen via je Bijbelkring, je club en/of een oplettend oog voor elkaar. Heb je vragen, tips of behoefte aan een luisterend oor, neem gerust contact op met een van de ouderlingen Kees de Groot of Johan van Eck of met ds. Gerrit van Wolfswinkel.
- Diaconaat:* Het is mooi om te zien en te merken dat er naar elkaar omgekeken wordt, ook in onze gemeente. We roepen u op om daarin attent te blijven. Voor hulpvragen of hulpaanbod hebben we de 'To do app'. Verder staan we in nauw contact met Samen Ouder van Vitaal Dorp Everdingen, waarmee we waar mogelijk proberen samen op te trekken. Voor verdere tips, ideeën, vragen of initiatieven kunt u contact opnemen met diaken Marcel van Dorp.
- Jeugdwerk:* Nu het jeugdwerk stil is komen te liggen, waken we ervoor dat het lijntje met de kinderen en jongeren niet verbroken wordt. Er zijn verschillende initiatieven, die gedeeld worden in de betreffende app-groepen. Daarnaast zullen de jeugdwerkleiders ieder op eigen wijze omzien naar jongeren. Neem bij vragen of initiatieven contact op met onze jeugdouderling Teunis Kool.
- Overig:* Neem bij verdere vragen (ook over samenkomsten die kort na 6 april vallen) contact op met Hendrik Kool of ds. Gerrit van Wolfswinkel.

Ten slotte, in deze tijd van crisis worden er allerlei vragen gesteld. Wat is de betekenis van dit coronavirus? Is het een oordeel van God, een teken van het einde der tijden? Is het een reset van de schepping? Wordt ons nu duidelijk gemaakt dat alle mensen gelijk zijn, zonder onderscheid? Of is het juist een kans om het evangelie te preken, niet het eigen (gezins)-belang voorop te stellen, maar uit te reiken naar anderen?

We zijn voorzichtig met antwoorden. Ieder persoonlijk zal de vraag al wel gesteld hebben: hoe nu verder... Hoe verder met mijn werk, gezin, school, de economie enzovoorts. Te midden van alle zorg mogen we belijden dat al het goede dat we ontvangen van God de Vader afkomstig is. En tegelijk, dat Hij ook zo voor ons zorgen wil dat het kwade ten goede gekeerd wordt. Daarnaast bidden we vanuit geloofsvertrouwen, dat Hij alle inspanningen, ook van de overheid wil zegenen.

Deze tijd van crisis komt tot ons in de lijdenstijd. Dat is vanouds een periode van inkeer tot onszelf. En dat is goed, zie de genoemde vragen hierboven. Tegelijk richten we in de lijdenstijd juist ook de blik naar buiten. We zien Jezus, Hij gaat de weg van het lijden. We zien hoe Jezus voor een immense opdracht staat. Hij leeft daar naartoe en gaat er in onder. Straks bij leven en gezondheid is het Pasen. Dan vieren we dat Hij overwon. Vanuit dat licht van Pasen mogen we moed vatten.

Rest ons u en jou van harte de zegen van God toe te wensen,

Mede namens de kerkenraad,
Hendrik Kool, voorzitter
Ds. Gerrit van Wolfswinkel

Contactgegevens:

Ds. Gerrit van Wolfswinkel, 0347 – 351282
Hendrik Kool (voorzitter), 06 – 44993220
Kees de Groot (wijkouderling), 0347 – 351657
Johan van Eck (wijkouderling), 0347 – 351579
Teunis Kool (jeugdouderling), 06 – 22016272
Marcel van Dorp (diaconie), 0347 – 342536