

Afgelopen dagen kwam de lente in ons land. De sombere winter ligt achter ons en de zon schijnt volop. Het laatste dorre blad wordt opgeruimd en bomen staan in de knop. De forsythia en magnolia geven kleur aan het straatbeeld. Deze week voegen we er onze vergeet-mij-nietjes aan toe.

Afgelopen weekend was het op het dorp behoorlijk rumoerig. In sommige straten werd bijna huis aan huis de hogedrukspuit tevoorschijn gehaald. Heel wat stoeptegels werden ontdaan van hun vuil. Zouden we op deze manier de crisis te lijf willen gaan? Bij ons thuis hebben we ook een beginnetje gemaakt. Het is goed te zien hoever we gekomen zijn, een duidelijke lijn tussen licht en donker is zichtbaar. Er is nog werk te doen.

Afgelopen weken was het bij ons op het dorp niet altijd gemakkelijk. Wat de komende weken brengen is nog onzeker. Angst, bezorgdheid, eenzaamheid, verdriet... allerlei emoties komen langs. Ergens van binnen klinken bij ieder de donkere tonen van deze tijd, zelfs bij de optimisten onder ons. Tegelijk kiert er licht door de goede daden van mensen. Mensen kijken naar elkaar om, doen een extra belletje, een boodschapje voor elkaar, er wordt muziek gemaakt, de klokken luiden, enzovoorts. Mooi dat het licht zo zichtbaar wordt in deze donkere omstandigheden. We vergeten elkaar niet.

Komend weekend vieren we Goede Vrijdag en Pasen. Goede Vrijdag is een donkere dag. Het kwaad lijkt te zegevieren. We staan erbij stil dat Jezus onder ging in onrecht. Toch wordt het Pasen. We vieren het feest van Zijn opstanding. Licht verslaat duister. Het Licht breekt definitief door en kan niet meer gedooft worden. Wie zijn ogen open heeft in deze tijd zal zeggen: dat is een gewaagde uitspraak. Dat is zo, we hebben het niet voor niets over het 'waagstuk van het geloof'. Als we in deze dagen geconfronteerd worden met ellende, donkerte en zwaarte; om ons heen of in ons zelf, dan bemoeiden we elkaar met de boodschap van Licht dat doorbreekt. Jezus leeft! Vier je mee?

Verder praten of behoefte aan gesprek?

Bel gerust: dominee Gerrit van Wolfswinkel, 0347 – 351 282

Jezus geeft

Stille Week

Maandag: Bruikbaar door verlies heen

Dinsdag: Leren bidden

Woensdag: Gezamenlijke last

Donderdag: Niet alleen

Goede Vrijdag

Dienst om 19.30 uur

Jezus leeft

Eerste Paasdag

Dienst om 9.30 uur en 19.30 uur.

De bijeenkomsten van de stille week zijn via www.kerkomroep.nl te volgen van 19.30 tot 20.00 uur. Vanaf 20.30 uur vind je ze op onze website: www.hervormdeverdingen.nl/stille-week

De diensten van Goede Vrijdag en Pasen zijn te vinden op onze website: www.hervormdeverdingen.nl/live-kerkdienst-volgen