

Zondag 21 februari

09:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, 2^e Lijdenszondag

18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

Zondag 28 februari

09:30 uur: Ds. A. Visser, Gouda, 3^e Lijdenszondag

18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, jeugddienst

Liturgie: De liturgie per dienst is te vinden op de website. Kijk bij Kerkdienst - Live Kerkdienst Volgen. Voor de kinderen is daar ook een kerkboekje te vinden.

Meeleven: Op moment van schrijven is de dooi al volop ingetreden, op moment van lezen is er waarschijnlijk geen spoor van sneeuw meer te zien. Sneeuw en vorst hebben gezorgd voor een welkome onderbreking in deze tijd van crisis die nu al bijna een jaar voortduurt. Een woord van bemoediging voor ieder in deze tijd, in het bijzonder voor hen die door een intensief zware periode heengaan:

'Kom maar, mijn kind, hier is mijn liefde.

Al doet het leven telkens pijn,

Vergeef, vergeet maar wat je griede,

Mijn zachte troost zal bij je zijn.

Kom aan mijn hart, Ik zal verwarmen

Wat in jouw dagen is verkild.

Vlucht, bang en moe maar in mijn armen,

Ik ben het, die jouw onrust stilt'

(H. van 't Veld)

Jarig: We feliciteren mw. M.W. (Metz) van Keulen – van Eck (Lange Meent 11, 4121 KM) van harte met haar verjaardag. D.V. 21 februari hoopt u uw 84^e verjaardag te vieren. We wensen u een fijne dag toe en Gods zegen over de tijd die voor u ligt. 'Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend' (Psalm 103:5).

Jezus Overwinnaar: De komende tijd is een bijzondere periode, namelijk Lijdenstijd. Deze loopt uit op de Stille Week die we met elkaar hopen te beleven, daarna vieren we de Opstanding van Jezus. In dit vreemde jaar, waarin we elkaar maar weinig zien hebben we ervoor gekozen om in de Lijdenstijd, Stille Week, Pasen en de tijd erna het lied 'Jezus Overwinnaar' centraal te stellen. Dit lied zal op verschillende manieren terugkomen. Daarnaast hebben de Lijdenstijd, Stille Week en Pasen ieder een eigen thema, namelijk 'Dienen', 'Koning' en 'Naam boven alle naam'. Blijf op de hoogte en doe mee via de chrch app en de website. We hopen en verwachten dat de verschillende onderdelen ons helpen en bemoedigen in het samen gemeente zijn.

Samen onderweg: In de voorjaarsvakantie slaan we een weekje over. D.V. 2 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten (vanaf 20:15 uur bijpraten, vanaf 20:30 start). We lezen dan samen Romeinen 5. Haak gerust aan!

Jeugddienst: Hallo allemaal. Zondagavond 28 februari organiseren wij een jeugddienst! Deze is te volgen via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon. We gaan het hebben over een droom die in duigen lijkt te vallen, maar waar het plan van God zichtbaar wordt. Om 20:00 uur is er online de gelegenheid elkaar te ontmoeten en de dienst met elkaar te bespreken. Binnenkort komt de link hiervoor in de chrch app en op de website. Mochten hier nog vragen over zijn dan kun je deze mailen naar: jeugddiensteverdingen@gmail.com. We hopen jullie de 28ste te ontmoeten! Groetjes de jeugddienstcommissie

Chrch: Het is fijn om te merken dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de chrch-app. Aan het einde van deze maand zal de Todo-whatsappgroep verdwijnen. Gelukkig kan met de chrch app hetzelfde als wat in de Todo app kon, en nog veel meer. Zo vind je in de app filmpjes onder 'ff buurten', maar ook input voor geloofsopbouw enz in andere kanalen. Fijn als we samen deze nieuwe app vullen en zo een stukje betrokkenheid op elkaar vorm weten te geven. Komt u er niet goed uit met het installeren van de chrch-app, of het posten van berichten/bestanden, neem dan even contact op met Saskia Kool of mail naar info@hervormdeverdingen.nl.

Diaconie: De diaconie collecte van a.s. zondag is bestemd voor de fam. Vogelaar die zijn uitgezonden door de GZB. Laurens Jan en Lourina Vogelaar, zetten zich in voor de wereldwijde kerk. Ze weten zich geroepen om op Sulawesi (Indonesië) de 'Gereja Protestan Indonesia Luwu' (GPIL) te dienen. De GPIL is een minderheid te midden van een moslimmeerderheid. Laurens Jan zal als predikant de GPIL gaan toerusten in de verschillende facetten van het gemeentezijn. Samen met hun kinderen zijn zij op 21 januari 2018 uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk in Den Haag. Zie voor meer info. de website van de GZB. Van Harte aanbevolen.

Agenda:

2 mrt 18.30/19.30 uur: catechisatie

2 mrt 20.30 uur: Samen onderweg

Onderweg naar Pasen: 'Het komt maar al te vaak voor dat we meer van anderen eisen dan we zelf bereid zijn te doen. Waarom (ver)oordelen we andere mensen meteen als ze toegeven aan verleidingen of hun zwakheden tonen? We moeten leren om minder te kijken naar wat anderen doen – of juist niet doen. Wat we veel beter kunnen doen: oog hebben voor alles wat die ander moet ondergaan. De enige vruchtbare houding die wij ten opzichte van andere mensen kunnen aannemen – en dan vooral ten opzichte van de zwakkeren in onze samenleving – is die van de liefde, de wil om hen écht te ontmoeten, midden in hun leven. Want God kijkt niet minachtend neer op de mens, maar is juist mens geworden omwille van de mens' (Dietrich Bonhoeffer).

Ten slotte: Komende zondag is de tweede zondag van de Lijdenstijd. We lezen verder in het Johannes evangelie, nu Johannes 13:36-38, samen met Johannes 18:15-27. Vind je het fijn om van tevoren te investeren in betrokkenheid op de eredienst? Lees het Schriftgedeelte en deel vragen en opmerkingen in de chrch-app of per mail. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.