

Hervormde gemeente Everdingen

Zaterdag 24 december

20.30 uur: Kerstnachtdienst – ds. C.N. van Dis

Zondag 25 december 1^{ste} Kerstdag

09.30 uur: prop. E. Krooneman, 't Harde

18.30 uur: Kerstfeest met de kinderen

Zaterdag 31 december Oudjaarsavond

19.30 uur: ds. A. van Duinen, Loosdrecht

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag

10.00 uur: ds. J. Vis, Meerkerk

18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

Zondag 8 januari

09.30 uur: ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk

18.30 uur: ds. H.L. Versluis, Ede

Oppas: Voor zondag 25 december zijn Marcelle Kool en Lize den Hertog aan de beurt om op de kleintjes te passen. En voor zondag 1 januari staat Fennie Kool op het rooster.

Op 8 januari zijn Marie Raes en Annemieke van Dieren aan de beurt.

Meeleven: Sinds afgelopen week ligt voor onderzoek in het ziekenhuis Dhr. Klaas de Leeuw (Goilberdingerdijk 51, 4106LC Culemborg) Klachten die hij deze zomer had zijn weer teruggekomen. Men is verder gaan onderzoeken en is er een (waarschijnlijk) goedaardige tumor bij de hypofyse gevonden. Het wachten is nu op de uitslag en tot zolang zal hij in het ziekenhuis verblijven. Vanaf deze plaats wensen wij hem en zijn vrouw Adrie heel veel sterkte toe en de kracht van de Heere. Als gemeente willen we in gebed rondom jullie staan. Het gebed vermag veel!

Als u een kaartje wil sturen het adres is: Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, 5022GC Tilburg. Afd D kamer 38.

Overleden: Op woensdag 14 december is overleden mw. A. (Jaantje) het Lam – van Bezooijen, Kweldam 6, op de leeftijd van 95 jaar. Sinds 2020 weduwe van Arie het Lam. Jarenlang nam ze haar vertrouwde plekje in de kerkbank in. Door corona ging dat natuurlijk niet maar de laatste tijd schoof ze (met enige moeite) helemaal achterin de kerk in de bank. Als ik het gadesloeg dan dacht ik....zo broos maar zoveel wilskracht om toch te komen. Ook op de ouderenmiddagen zal ze gemist worden, ook daar kwam ze trouw naar toe en was altijd dankbaar voor de fijne middag die ze had gehad. Jaantje zal als moeder, grootmoeder en overgrootmoeder gemist worden in de familie. Maar ook als zus en tante. Een troostvolle gedachte voor de kinderen en de familie is dat zij op het laatst mocht getuigen dat ze Jezus in haar hart had toegelaten. Afgelopen woensdag is zij bijgezet in het graf van haar man hier op de begraafplaats. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe in dit verdriet. Het correspondentieadres van de familie is Valkenier 14, 4143GN Leerdam.

Overleden: Deze week werden we ook opgeschrikt door het bericht van het plotselinge overlijden van Tanja Kooij, echtgenoot van Jasper, moeder van Daniël, Hannah en Charlotte op de leeftijd van 50 jaar. We herinneren hen allemaal vast nog wel. Tanja en Jasper hebben een tijdje hier in Everdingen gewoond en waren trouw meelevende gemeenteleden. Zij hebben hier veel werk verzet. Niets was hen teveel! Vanuit Everdingen willen we van harte met hen meeleven en om hen heen staan d.m.v. gebed of een kaartje (Het Veld 22, 2681JZ Monster). En vragen de Heere of Hij hen troosten wil en Zijn liefdevolle armen om hen heen wil slaan.

Diaconie 1: In het afgelopen jaar hebben wij in de pastorie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dit betekent voor de gemeente ook forse kosten omtrent energie. Zondag 25/12 is de diaconie collecte bestemd voor de dekking van deze kosten.

Diaconie 2: De diaconiecollecte van oudejaarsavond is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De Gereformeerde Bond heeft een leerstoel aan theologische faculteit in Utrecht, Leiden en Kampen. Deze hoogleraren hopen met hun werk een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven Gods Woord zetten. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen!

Diaconie 3: De diaconiecollecte van zondag 8 januari is bestemd voor de IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Wat wij van God ontvangen hebben, mogen we niet voor onszelf houden! De IZB ontwikkelt o.a. evangelisatiematerialen voor gemeenten en zet evangelisten in om het Evangelie in ons eigen land bekend te maken. Graag bevelen we dit zendingswerk aan in uw voorbede, maar ook in uw gaven!

Kerstnachtdienst: Denkt u, denk jij nog aan de Kerstnachtdienst op Kerstavond aanvang 20.30 uur? Samen kerstliederen zingen tot eer van God en luisteren naar het Kerstevangelie. Het thema van de dienst is "Een witte kerst?" en Gospelkoor Sing for Joy uit Ameide verleent haar medewerking. Het belooft een fijne voorbereiding op het Kerstfeest te worden!

Kinderkerstfeest: De afgelopen weken hebben de kinderen van OnTrack en Bijbelklas verschillende verhalen gehoord met als thema "Ik kan niet wachten".

Zij kunnen nu ook niet wachten om hierover meer te vertellen en te zingen tijdens het Kinderkerstfeest op zondag 25 december om 18.30 uur.

Wij nodigen u als gemeente uit om hiernaar te komen kijken en luisteren. Ook alle grootouders, broertjes, zusjes en andere naasten zijn van harte welkom. Groetjes van de leiding van On Track en Bijbelklas.

Koffiedrinken: Op nieuwjaarsmorgen wordt er traditiegetrouw koffiegedronken in het HC. En, voor wie er nog niet te veel gegeten heeft, is dit onder het genot van een oliebol. Aan de beurt om dit te verzorgen zijn: Wil van Lier, Janneke het Lam, Mariëlle van Hensbergen en Dicky Berkelaar.

Kopij: Inleveren van de kopij kan t/m. maandag 9 januari 12.00 uur, (dezaaier@hervormdeverdingen.nl). Nog even een herinnering: heeft iedereen ook gekeken of in het nieuwe jaar zijn of haar club/kring/vereniging of wat dan ook op de kalender van de website staat.

Agenda D.V.:

Dinsdag 10 januari: 14.00 uur Ouderenkring "de Ontmoeting"
Catechisaties op de bekende tijden.

Donderdag 12 januari: 14.30 uur Vrouwenvereniging

Vrijdag 13 januari: 19.00 uur Tienerclub

Zaterdag 14 januari: Oud papier

Vrijdag 20 januari: Afscheid kostersechtpaar Henk & Areke Liefhebber

Van de gemeente voor de gemeente: De vierde week van Advent is aangebroken. Op de kalender staat:

Vierde kaars, nu jij ook schijnt
zien we hoe de nacht verdwijnt.

Want jouw vlam is ons een teken,
dat de vrede aan zal breken.

Ten slotte: Met het uitkomen van dit nummer is het al bijna Kerst. Daarom wil ik u het laatste deel van de Adventskalender ook meegeven:

Het Wonder komt dichterbij

Het Licht gaat helder stralen

Het duister breekt

Gods Geschenk zal

In liefde neer gaan dalen.

Wat een groot verschil is het Kerstfeest, dit jaar, met vorig jaar toen we alles online moesten doen. Nu kunnen en mogen we elkaar weer ontmoeten in de diverse diensten. Persoonlijk verheug ik mij misschien nog wel het meest om weer gezamenlijk het "Ere zij God" zingen. Om dat lied met elkaar te zingen dat ontroert mij steeds weer.

Namens de kerkenraad mag ik u groeten en u goede en gezegende dagen toe wensen. Zij hopen u allen te ontmoeten in de (ere)diensten.