

Hervormde gemeente Everdingen

Zondag 22 januari

09.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

18.30 uur: ds. L. Plug, Barneveld

Oppas: Voor de oppas op 22 januari worden Marcelle Kool en Jonathan het Lam verwacht. En op zondag 29 januari zijn Inge van Alphen en Charlotte van Dorp aan de beurt.

Meeleven: Er zijn geen ziekenhuis opnames voor zo ver we weten. Maar dat neemt niet weg dat er geen ziekte, zorg, rouw, moeite of eenzaamheid in de gemeente is. Een kaartje, telefoontje of een bezoekje doet een mens altijd goed. Maar laten we ook in gebed rondom elkaar staan, het gebed vermag veel!

Nieuw ingekomen: Al een geruime tijd leven Jan en Dicky Berkelaar (Hennisdijk 16, 4111RK Zoelmond) met onze gemeente mee. Gezien de afstand was het nog moeilijk om een definitieve keuze te maken. Maar inmiddels hebben zij, op zondag, een vast plekje gevonden in de kerk en staan zij bij ons ingeschreven. Jan en Dicky, hierbij willen wij jullie officieel van harte welkom heten in de gemeente en jullie een goede en gezegende tijd hier wensen.

Ringweekend 2023: Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om (weer) mee te gaan op het Ringweekend? Een weekend weg met jongeren uit de Ring waarin ruimte is voor gezelligheid, maar waarin we ook met elkaar praten over het geloof en wat dit betekent in jouw leven.

Nieuwsgierig of twijfels? Neem dan een kijkje op onze Facebook of Instagram pagina!

Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 en geef je snel op via ringweekend@live.nl.

Verdere informatie volgt via de mail. Tot dan! De ringweekend Commissie

Ontvangen: Peter Peek ontving tijdens een bezoek €20,00 voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Kopij: Inleveren van de kopij kan t/m. maandag 23 januari 12.00 uur - (dezaaier@hervormdeverdingen.nl).

Agenda D.V.:

Zaterdag 21 januari: 15.30 uur Missie X

Dinsdag 24 januari vanaf 18.30 uur Catechisaties op de bekende tijden

Woensdag 25 januari: 20.00 uur belijdeniscatechisatie

Donderdag 26 januari: 14.30 uur Vrouwenvereniging

Vrijdag 27 januari: 19.00 uur Tienerclub

Van de gemeente voor de gemeente:

“Als Christen zul je goede en slechte dagen hebben. Maar je zult nooit een dag hebben zonder God!”

Ten slotte: Dit keer wil ik afsluiten met de woorden uit Deuteronomium 32: 2 – Moge Mijn onderricht neerdalen als regen, mogen Mijn woorden zijn als milde dauw, als regen op het jonge gras, als regendruppels op het groen. U bent zondag van harte welkom om dit Woord tot u te nemen en door het Woord te groeien in het geloof. Ontvang allen een hartelijke groet van de kerkenraad.