

A.M. van Manen
Herensingel 35
1382 VM Weesp

Hervormde Gemeente te Everdingen
Kerkstraat 7
4121 EA Everdingen

Weesp, 7 juni 2024

Betreft: Aannemen van het beroep tot predikant van de Hervormde Gemeente te Everdingen

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus,
Geachte broeders van de kerkenraad,

Met grote dankbaarheid en blijdschap schrijf ik deze brief aan u. Deze vreugde wilde ik via dit schrijven met u delen, zodat we gezamenlijk kunnen verwonderen over onze levende God, die van generatie op generatie doorgaat en genadig omziet naar ons. Net zoals in het dorp waar Zacharias en Elisabeth woonden, waar mijn eerste preek in de Hervormde Gemeente van Everdingen over ging, waar de mensen samen zich verheugden over de Heere die omzag en omziet. Dat is namelijk de mooiste blijdschap die er bestaat: dat je samen blij wordt van God.

De dankbaarheid die ik ervaar, komt vooral voort uit het feit dat God, na een lange periode van studie en daarna beroepbaar zijn, begin april de benoemingscommissie van Everdingen op mijn pad bracht. Dat was een bijzonder moment waarin ik besepte dat God mij persoonlijk op het oog heeft en met mij een weg bewandelt. Hoewel we uit Zijn Woord weten dat Hij als een Herder de weg wijst, blijft het zo mooi om dit in de praktijk te ervaren. Deze verwondering is gedurende het beroepingsproces alleen maar toegenomen. Vooral in de dagen nadat het beroep was overhandigd, heb ik de waarheid van Gods belofte ervaren: Hij die roept is getrouw.

Inmiddels zijn bijna twee weken verstreken en nadert het moment waarop een keuze moet worden gemaakt. Hoewel ik aanvankelijk dacht dat dit eenvoudig zou zijn, bracht het meer vragen en gedachten met zich mee dan ik had verwacht. Nu het predikantschap heel concreet werd, vroeg ik me af of ik wel de meest geschikte predikant voor Everdingen zou zijn. En vooral speelde de vraag: Heere, wat wilt u dat ik doe?

De afgelopen tijd hebben Hadassa en ik gebeden of de Heere ons duidelijk wilde maken wat Zijn wil is. Het gaat er immers om wat de Heere zegt. En Hij heeft gesproken, zoals Hij belooft in Psalm 25, een Psalm waarmee mensen mij veelvuldig hebben bemoedigd: *Heere, maak mij Uw wegen door Uw Woord en Geest bekend*. Hij nam mij door Zijn Geest aan de hand en heeft me door het Woord laten merken dat ik naar Everdingen mag en moet gaan. Hierbij voelde ik me gesterkt door de belijdenis van de Dordtse Leerregels dat God dienaren stuurt - dus geen engelen - wanneer Hij dat wil en naar wie Hij wil. Nadat ik dit helder heb gekregen, heb ik dit met Hadassa gedeeld en hebben wij om rust gebeden. Ook deze rust heeft de Heere gegeven.

Omdat voor mij de weg duidelijk is, schrijf ik deze brief om aan u te laten weten dat ik het beroep naar de Hervormde Gemeente te Everdingen aanneem. Hoe de toekomst eruit zal zien, weten we nog niet, maar voor mij, en ik hoop ook voor u als gemeente, is vandaag een moment om, net zoals Israël, een gedenksteen op te richten en te zeggen: *Tot hiertoe heeft de Heere geholpen*. Deze verwondering wil ik met u delen, zodat we samen onder de indruk raken van de goedheid van de Heere, Die ons via onverwachte wegen heeft samengebracht. Laten we als dorp samen blij worden van God en daaruit vertrouwen putten voor de toekomst. Omdat Hij ons leidt, mogen we weten, zoals in Psalm 23 staat: *Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven*.

Ik wil u en jullie als gemeente hartelijk bedanken voor de betrokkenheid van de afgelopen weken en voor de hartelijkheid tijdens de kennismaking. Bedankt voor jullie gebeden en het meeleven op allerlei manieren. Dat heeft ons goed gedaan. Ik zie ernaar uit om verder kennis te maken met de gemeente en om samen te ontdekken wie God is in Christus en wie Hij wil zijn voor ons in het leven van elke dag. Ook wil ik de benoemingscommissie bedanken voor de goede en open gesprekken die we hebben gehad, en voor de tijd en bewogenheid die jullie de twee jaar voorafgaand aan deze gesprekken hebben besteed aan de gemeente van Jezus Christus. De kerkenraad wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren. Het is mijn gebed dat we ons samen inzetten voor de opbouw en uitbreiding van de gemeente van Jezus Christus.

Er valt nog veel meer te zeggen, en wellicht vergeet ik nu enkele zaken, maar ik wil afsluiten met de zegenwens van Petrus: *De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u –na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen*.

Met een hartelijke groet,

Adrianus Mathijs van Manen